



HET VISMET

HERVORMDE
GEMEENTE STEINENWALD



DANKDAG MET DE BOER

november/december 2019

Colofon

**Uitgave van de Hervormde
Gemeente Stellendam-Melissant**

VERSCHIJNING: 6 keer per jaar

REDACTIE:

Ds. D. Hoolwerf, hoofdredacteur
Leo Blokland; Gert Korteland
Annemarie Tanis; Maddy de Nooijer
Henny Grootenboer

PREDIKANT: Ds. D. Hoolwerf

Tel. Pastorie 0187-701008
E: d.hoolwerf@kpnmail.nl

SCRIBA: C. Verhoeven

Tel. 06-53591895
E: scriba.HG@kpnmail.nl

KOSTER/Preekopname:

P.J.C. Moijses/T. 0187-493688
E: pjc.moyses@compaqnet.nl
B. Keijzer/T. 0187-492570
E: keijzer15@hotmail.nl

KERKGEBOUW:

Bosschietstraat 4
Tel. 0187-492249

KERKELIJK CENTRUM DE RANK:

Bosschietstraat 6
Beheer/Reserveringen
M.C. van Oostenbrugge
Tel. 0187-493223
E: derank@hotmail.com

REKENINGNUMMER KERK:

NL98 RBRB 0851 4499 13 f.n.v.
College van kerkrentmeesters

REKENINGNUMMER DIACONIE:

NL09 RBRB 0896 6152 00 f.n.v.
Hervormde diakonie Stellendam

WEBSITE:

www.hervormdstellendam.nl

DRUKKER:

Editoo B.V. te Arnhem

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde berichten, indien nodig, aan te vullen of in te korten om vervolgens op te nemen in dit blad. Het Visnet kan opgezegd worden bij: henny.grootenboer@upcmail.nl
T: 0187 491046



Voorwoord

Door Gert Korteland

De redactie is weer bijeengewees om te bespreken wat er zoal in Het Visnet komt te staan om u en jou op de hoogte te houden of te brengen over alles wat in onze gemeente plaatsvindt.

Voor Het Visnet dat nu bij u bezorgd is hebben we als thema gekozen: DANKEN.

Als we bij onszelf te rade gaan, moeten we bekennen dat we heel veel redenen hebben om God dankbaar te zijn voor al het goede dat Hij ons schenkt.

Van Paulus lees ik meerdere keren: Wij danken God altijd voor u allen in onze gebeden.

**"Leer mij U recht te danken
In lied en in gebed,
geef in mijn mond de klanken
van 't Lam Dat zondaars redt."**

Inhoudsopgave

2. Voorwoord
3. Meditatie
4. Visserslatijn/Reformatie/
In Memoriam
5. Dienst van woord, gebed
en herdenking/gedicht
6. Boeren dankdag
7. Loofhut
8. Gochurch/Kids4Life
9. Kerstproject/Youthalpha
10. Manna/Toekomstdromen
11. Startweekend
12. Open Monumentendag/
200 jaar kerk Sellendam
13. Caleido/Opwekking Thailand
14. Kerkenraadsverslagen
15. Kerkdiensten/Agenda
16. Guppies

Volgend nummer dec./jan. Inleverdatum kopij 30 november



Dank God in alles (1 Thess. 5: 18)

Door Willem Arie den Hertog

Dankbaar zijn is hip. Volgens sommigen is het een vaardigheid die je kunt trainen. Er bestaan zelfs cursussen voor. Zoek maar eens op internet. Overal vind je tips die je zouden kunnen helpen om dankbaar te zijn. Want, zo zeggen online-psychologen en mental-coaches: dankbare mensen zijn gelukkiger. Daar hebben ze een punt. Maar er zitten een paar onlogische trekjes aan de redenering achter deze dankbaarheidshype. 1) Er wordt aangeraden om dankbaar te zijn voor de bloemen, de zon en de vogels zonder erbij te vertellen wie je daarvoor zou kunnen of moeten bedanken. Dat is gek, want dankbaarheid is altijd gericht op iemand, niet op iets. Als je na een fietstochtje zonder lekke band thuis komt is het onzinnig om je fiets daarvoor dankbaar te zijn. 2) Wat nu als al dat moois, waarop sommige internetcoaches wijzen, je ontvalt omdat je niet meer kunt zien of horen?

Zo'n dankbaarheidsconcept is niet duurzaam en daarom eigenlijk heel deprimerend. Dat komt omdat dankbaarheid wordt gekoppeld aan dingen en situaties die voorbij gaan. Zon, bloemen, vogels, gezondheid en voorspoed zijn goed en mooi, maar ook kwetsbaar en tijdelijk. Als dankbaarheid alleen daarvan afhangt dan kan er zomaar een moment komen dat er geen reden meer is om dankbaar te zijn.

DANK GOD IN ALLES EN WEES HEM EEUWIG DANKBAAR

Vergeleken met veel mental-coaches slaat Paulus een hogere toon aan. Zijn advies is kort maar krachtig: "dank God in alles." Hij zegt niet dat we God voor alles moeten danken, maar in alles. Paulus laat dankbaarheid dus niet afhangen van tijdelijke omstandigheden maar van een eeuwige, levende zekerheid: God. Als je dat doet, dan is en blijft er altijd minimaal één reden om dankbaar te zijn: God zelf. Hij is de bron van duurzame dankbaarheid.

Paulus was een ervaringsdeskundige op dit gebied. Ook in de gevangenis is hij dankbaar. Dankbaar omdat niets en niemand hem kan scheiden van Gods liefde. Dietrich Bonhoeffer is een andere, recentere ervaringsdeskundige. Onderweg naar de fusilladeplaats komt zijn dankbaarheid tot volle bloei en spreekt hij zijn laatste woorden: "dit is het einde, maar voor mij het begin van het leven."

*Rechts afbeelding van
schilderij van
Christa Rosier*



*Dank God in alles en wees Hem
eeuwig dankbaar, want:*

**wij rusten in Gods Vaderhand,
de troon die nooit vergaat;**

**vanaf die plaats welt diepe dank
voor 't goede dat bestaat;**

**maar als dat goede smelt, verdwijnt,
dan duurt ons danken voort,**

**want eeuwig draagt die Vaderhand,
miskend, veracht, doorboord.**



VISSERSLATIJN

Meeleven

Corina van Kooten (Molenhof 5) is met de chronische ziekte ME het afgelopen half jaar achteruitgegaan. Deze situatie van nog meer vermoeidheid en verdere inperking heeft ook een geestelijke impact op haar en Jurriën. Zij krijgt ondersteuning vanuit Eleos en hopelijk helpt haar dit om weer rust te vinden. Biddend staan we om haar heen.

Sofieke Mijnders uit Melissant is opnieuw geopereerd. De operatie bleek nog nodig te zijn na een eerdere ingreep. Het herstel gaat gelukkig voorspoedig.

Co Nagtegaal moet 29 oktober een operatie ondergaan. Bij onderzoek na de behandeling bleek de tumor weg te zijn, maar diep in het weefsel zaten nog kwaadaardige cellen. Hopelijk kunnen ze met de operatie alles weg halen. We bidden voor hem dat alles goed mag verlopen en er herstel zal plaatsvinden.

Nathalie Vlietland heeft een operatie ondergaan. De ingreep is geslaagd, maar zij moet nog wel een periode rustig aandoen en verder thuis aan-

sterken. We wensen haar geduld en een goed herstel!

Verdriet is er gekomen bij fam. Blom uit Hellevoetsluis. Gerda's moeder is gestorven. We condoleren hen met dit verlies van hun (schoon)moeder en oma. Dat ze getroost mogen worden door het evangelie van de Hoop, omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood en de dood heeft overwonnen.

Jan en Corrie van Vugt zijn opa en oma geworden. Hun kleinzoon heet Glenn. We feliciteren hen van harte hiermee en wensen hen toe dat ze veel mogen genieten van hun kleinkind.

Bram en Jacqueline Kievit hebben zich over laten schrijven naar de Hervormde gemeente te Dirksland. We wensen hen van harte Gods zegen in de nieuwe gemeente en danken hen hartelijk voor hun inzet en meeleven. Jarenlang heb ik met Bram als scriba samen gewerkt en daar kijk ik met plezier op terug.

Ambten

We zijn blij met de aanvaarding van de ambten van de broeders P. Breeder-

veld en C. Koese tot ouderling en A. Tanis als ouderling-kerkrentmeester. Ze zullen begin januari worden bevestigd. Dank aan God voor de bereidheid om te dienen in de gemeente. De broeders A. van Kempen en E. Zwinkels hebben helaas bedankt voor het ambt van diaken. We respecteren hun beslissing en wensen hen rust over hun besluit. Hopelijk zullen er nog twee broeders bereid gevonden worden die diaken Wilfred Hameeteman gaan bijstaan in het college van diakenen. Dan is de kerkenraad weer compleet.

Verjaardag

Maandag 2 december ben ik jarig. We willen dit graag met u en jou vieren in de Rank bij een kopje koffie thee fris met traktatie na de avonddienst van zondag 1 december vooraf aan de Sing Inn. Welkom!

hartelijke groet

D.Hoolwerf Verbi Divini Minister
(Dienaar van het Goddelijke Woord)

REFORMATIE

Donderdag 31 oktober was de Reformatiedag van Europa. Het is goed stil te staan bij de genade van onze God. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven en door het geloof hebben we met Hem een relatie van liefde en trouw. Sola Gratia. Sola Scriptura. Sola fide. Alleen genade, alleen de Schrift, alleen geloof! Het hart van de Reformatie. Gelukkig klinken de hamerslagen van Luther nog door, toen hij op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de kerk timmerde in Wittenberg. Gods Woord houdt stand en zal geen duimbreed wijken!



In Memoriam

Zondag 29 september 2019 is **Geertrui Soldaat - de Jong**, Trui, gestorven op de leeftijd van 87 jaar. Geboren Stellendamse, maar woonde sinds haar trouwen in Melissant. Niek Soldaat en zij waren bijna 70 jaar getrouwd. Zij was voor hem 'met goud niet te betalen'. De laatste periode verbleef ze in Nieuw Rijnsburg. We hebben haar lichaam vrijdag 4 oktober op de algemene begraafplaats in Melissant begraven. Vooraf werden de Woorden overdacht van Psalm 121: "Ik sla mijn ogen op naar de bergen vanwaar mijn Hulp komen zal." We wensen dhr Soldaat (91 jr. wonend op Irenelaan 16 in Melissant) en allen die betrokken zijn bij dit verlies van harte Gods zegen toe in deze periode van rouw en verdriet.

Dienst van woord, gebed en herdenking

Door Willem Arie den Hertog

Zondag 24 november a.s. is de laatste zondag voor advent en daarmee de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De ochtenddienst zal in het teken staan van woord, gebed en herinneren. Het is een goede gewoonte om tijdens deze dienst de namen in herinnering te brengen van gemeenteleden die in het achterliggende jaar zijn overleden. In hen denken wij aan allen die ons kortere of langere tijd geleden zijn overleden. Herdenken en herinneren zijn waardevolle elementen die horen bij het hart van ons geloof. Stilstaan en terugkijken zijn onlosmakelijk verbonden aan verdergaan en vooruitzien.

Het bijzondere karakter van deze dienst zal ook tot uitdrukking komen door middel van een passend symbolisch moment. Over de precieze invulling daarvan wordt nog nagedacht. Als u hiervoor ideeën of suggesties wilt aandragen dan kunt u contact opnemen met de predikant of kerkenraad.

Herinneren en herdenken gaat ieder mens aan; vroeg of laat. Daarom is iedereen van harte uitgenodigd en welkom, niet alleen om zelf te komen maar ook om anderen mee te nemen. Want herinneren en herdenken doen we samen, in verbondenheid met God en elkaar.



Tel uw zegeningen

Ik dank U, Heer, voor alle zegeningen
die U in 't afgelopen jaar mij schonk.
Ik dank U, Heer, voor alle blijde dingen.
Ik dank U voor het lied, dat in mij klonk.

Ik dank U voor de vele goede vrienden,
waar 'k vond een open deur, een gastvrij huis.
Ik dank U, dat men ook mij wist te vinden,
en 'k helpen mocht bij 't dragen van een kruis.

Ik dank U voor de vogels, voor de bloemen,
voor lente en zomer met hun kleurenpracht.
Ik dank U voor Uw schepping, die 'k mag roemen
als winter zich vertoont in witte vacht.

Ik dank U voor de dagelijkse plichten
-al zijn ze klein, ze dienen één belang-.
Ik dank U voor het werk dat 'k mocht verrichten
en voor de kracht, die 'k daarvoor steeds ontvang.

Ik dank U, Heer, óók voor geslagen wonden,
waardoor ik vaker Uw nabijheid zocht.
Ik dank U voor vergeving van mijn zonden
en voor Uw bloed, dat mij heeft vrijgekocht.

Ik dank U, Heer - ach, zou ik álles noemen,
ik brak de simpelheid van dit gedicht -.
Ik dank U, dat 'k in zwakheid U mag roemen
en dat 'k bestaan mag voor Uw aangezicht.

Jelly Verwaal





BOERENDANKDAG

De boeren hebben het moeilijk in Nederland. Daarom zien we ze demonstreren met trekkers in Den Haag. De boeren zorgen juist voor veel van ons voedsel. In de Bijbel lees je dat God bijzonder van de boeren houdt. Op dankdag dit jaar gaan we daarbij stilstaan. De boeren in Tsjaad hebben het ook erg moeilijk. We gaan voor hen collecteren tijdens de dienst. Op het kerkplein zal iets moois staan. Daar wil jij vast mee op de foto! Na de dienst ga je ook nog iets moois maken.

De zondag voor Dankdag worden er dankdagkalenders uitgedeeld aan de kinderen/gezinnen. De nieuwe dankdagkalender laat kinderen in gezinsverband stilstaan bij de betekenis van dankdag. Het thema 'danken' wordt uitgewerkt aan de hand van de Bijbelse feesten, waarin danken en gedenken centraal staan. Woord en Daad vestigt daarnaast de aandacht op het werk van boeren en hun gezinnen in Tsjaad. Iedereen is welkom in de dienst! Kom je verkleed als boer of boerin? Altijd goed!

Boer zijn.....

Door Piet-Jan Moijses



Sinds 2003 wonen wij bij ons akkerbouw- en loonbedrijf. Wij zaaien, dorren en rooien dus ook voor andere akkerbouwbedrijven in de buurt.

Boer zijn is een prachtig beroep. Je staat aan de basis van ons voedsel. Tegelijk komt er ook ontzettend veel meer bij kijken dan alleen het zaaien en oogsten.

Elk jaar moet er een teeltplan gemaakt worden: waar gaat wat gezaaid of gepoot worden. Dat heeft te maken met wet- en regelgeving, maar ook met de vruchtbaarheid van de grond. Tegelijk speelt vraag- en aanbod natuurlijk een grote rol. Je houdt marktprijzen in de gaten en moet op het goede moment beslissingen nemen om je

product goed te kunnen verkopen. Regelmatig moet er vernieuwd en geïnvesteerd worden in machines. Dat kost veel rekenwerk.

Elk gewas vraagt een andere grondvoorbereiding. Er moeten metingen gedaan worden om te zien of er tekorten aan voedingsstoffen zijn in de grond. Dat moet gecompenseerd of aangevuld worden. Tijdens het groeien van de gewassen moet gekeken worden welk gewas bescherming nodig heeft en welk onkruid bestreden moet worden.

Als boer kijk je uit naar de oogst. Want uiteindelijk doe je het daar voor. Tegelijk beseft je ook goed, dat je erg afhankelijk bent. Je kunt nog zo je best doen, veel investeren en de allerbeste bouwplannen maken, maar als boer kun je je gewas niet laten groeien. Er is iemand anders die daar voor zorgt.

Het weer bepaalt ook wanneer en of je kunt oogsten. Wij zeggen altijd: ons brood, onze portemonnee ligt buiten. En dat is erg kwetsbaar en kan grote gevolgen hebben. Zo verloopt elk oogstjaar weer anders.

Dit jaar is er veel aandacht voor boeren, door alle demonstraties die zijn geweest en die nog zullen komen. En dat is nodig. Onterecht krijgen boeren de schuld van veel problemen in dit land. Je hoopt dat mensen door deze (media)aandacht wakker geschud worden. Voor veel boeren, voornamelijk veeboeren, zijn het spannende en onzekere tijden. Dit land kan niet zon-

der boeren en de overheid zou best wat zuiniger en met meer respect mogen omgaan met al deze bedrijven.

Een boer word je niet, dat ben je. Het is namelijk hard werken met wisselend resultaat. Daar moet je tegen kunnen. Aan de andere kant is het ook een heerlijk vrij beroep. Je bent elke dag bezig in de natuur, je staat met beide benen in de modder.

De mooiste momenten zijn die 's morgens vroeg in de polder. Als je de zon op ziet komen, je het gevoel hebt dat je alleen op de wereld bent, het stil is om je heen en de nevel van de dauw langzaam optrekt. Dan voel ik me een gelukkig en dankbaar mens. En vind ik het een voorrecht om boer te mogen zijn.

De LOOFHUT - Soeka

Zaterdag 12 oktober hebben we met een groepje kinderen de loofhut gebouwd. Hij is prachtig geworden. Bijna elke dag heb ik er met een groep wel even in gezeten: De Schaapskooij Bijbelkring, Caleido, GO Church-team, Sjaloomzorg, kinderen van de gemeente en van verschillende klassen van Stellegors, gemeenteleden. Ook opening van de gezamenlijke vergadering van de modera-mina met de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk vond daar plaats. Een bewustwording van: niet onze huizen en Godsgebouwen van steen geven zekerheid, maar kijkend omhoog door een open dak vertrouwen we op God en ontvangen van Hem regen van zegen.

Met dank aan de bouwers en opruimers van de loofhut!



OPEN DEUR IN DE HEMEL

Tekeningen over Openbaring 4!





Zondagavond 6 oktober is in de dienst in Dirksland ook namens onze gemeente de pioniers-overeenkomst getekend van de GOChurch. In deze dienst werd Tonn den Otter in de bediening gesteld van Pionier en het pioniersteam uitgezonden.

Zondag 13 oktober is het pioniersteam in de ochtenddienst te Stellendam voorgesteld aan onze gemeente. Het is mooi dat we als gemeente hierbij betrokken zijn. Door het Evangelie te delen, worden we alleen maar rijker.

Verschillende talen en culturen maken zichtbaar en hoorbaar onderdeel uit van onze directe omgeving. Mensen met migratieachtergrond en vluchtelingen leren kennen en samen met hen het geloof delen is een opdracht en zegen.

Neem het mee in uw gebed, ondersteun het met uw giff en toon uw meeleven in woord en daad. Het zou fijn zijn als er uit onze gemeente vrijwilligers zich aanmelden om mee te helpen de diensten te organiseren.

Het zal niet elke dienst zijn en alle praktische hulp is welkom!

We lezen in Openbaring 5 over het Lam: U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie!

GO church
samenkomst



مرحبًا بكم في
هذا الاجتماع

الترجمة العربية

Ik geloof in God
iedereen is welkom

يؤمن بالله
نرحب بالجميع

**God the
Eternal**

በአምላክ እምነት
እግዚአብሔር

met chreche
leeftijden 0-12

مع أنشطة
الأطفال

DIRKSLAND



zingen met elkaar
eten met elkaar

10 november

14:30 tot 16:30

Onder de Wiek
Ring 2 DIRKSLAND

www.GOchurch.nl



Schat Rijk

1ste Kids4life-middag groot succes!! De 45 kinderen hebben genoten van zingen, knakworstjes en een mooi theaterverhaal over Zacheus! Dankbaar!!



1ste advent Engelen -
Paradijs gesloten
2de advent Engel - Zacharias
3de advent Engel - Maria
4de advent Engel - Jozef
Kerst Engelen - Hemel open



YOUTH ALPHA

We zijn met een groep van 23 jongeren gestart met de Youth Alpha. Op dinsdag beginnen we met een maaltijd. Wie mee wil helpen om eten te koken kan dit doorgeven aan Anja Hoolwerf. Na de maaltijd gaan we het gesprek aan over geloof, God, kerk en het leven. FUN & FAITH. Wie nog mee wil doen kan zich aanmelden bij ds. Hoolwerf of jeugdouderling Gert Versluis (0640661736) youthalphastellendam@gmail.com.

Vruchtbare vogels

Het was aan het begin van dit jaar toen ik schreef dat ik zo kon genieten van de vogels die onze voerplek bezoeken. Vogels van allerlei pluimage kwamen bij ons eten. Sommige aten heel keurig maar andere knoeiden zo met hun eten dat er veel op de grond terecht kwam. En laat nu juist dat vermorste vogelzaad voor ons een prachtig vervolg gekregen hebben.

Al in het vroege voorjaar groeiden er allerlei plantjes onder de voerplek. Onkruid, zo sprak mijn tuinman en maakte het snel een kopje kleiner.

Maar naarmate de zomer vorderde en er veel werk in de tuin was, bleef het "onkruid" op die plek doorgroeien. Langzamerhand begon het ergens op te lijken en er bekend uit te zien. Toen was het opeens geen onkruid meer, het werden warempel echte koolplanten.



We hebben er verschillende keren van gegeten en het waren geen wilde kolkwinten maar gewone lekkere witte kolen. En zo kon het gebeuren dat de sterke spreeuwen, de trotse roodborst, de bedachtzame duif, de brutale ekster en zelfs de zwarte kraai, vrucht hebben gedragen op een steenachtige plaats. Het zaad was in goede aarde gevallen.

Manna



Als ik over de toekomst nadenk, zijn het vaak geen dromen. Ik weet dat, menselijkerwijs, zulke dromen niet uit zullen komen, dus denk ik daar maar niet aan. In die zin probeer ik bij de dag te leven. Ik moest dus echt even goed nadenken over mijn 'toekomstdromen'.

Natuurlijk hoop ik dat onze kinderen een goede toekomst zullen hebben, mét Jezus!

Maar als ik ergens écht van droom, dan is het dat we eenmaal bij Jezus zullen zijn, zónder ziekte, pijn, verdriet, moeite en zorg. En we zullen zién, helemaal volmaakt zijn. Daarom vind ik het volgende lied, wat aansluit bij ons jaarthema, zo mooi:

Enmaal maakt U alles weer nieuw,
Jezus.
Enmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt;
de pijn voorbij.

Enmaal maakt U alles volmaakt,
Jezus.
Enmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
de angst voorbij.

Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal
dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Enmaal, oog in oog met de Heer
Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.

Enmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Enmaal is het vechten voorbij,
dan zien we uw macht en uw
pracht,
op die dag.

Opwekking 818

Startweekend 28-29 september

Door Ed Zwinkels

Het komt niet heel vaak voor, zeg maar gerust nooit, dat ik mij een tijdreiziger voel. En toch mocht ik het ervaren in het startweekend.

We leven uiteraard in het heden, daar is geen speld tussen te krijgen. Maar tijdens de eredienst op zondagochtend 29 september hebben we met elkaar een blik kunnen werpen op de toekomst door de Openbaring van Jezus aan Johannes. Door het venster heen hadden we zicht op de hemel, op wat komen gaat.

Op 28 september zijn we met elkaar terug in het verleden gegaan. Dat deden we in Rockanje. Niet dat ze daar zo ouderwets zijn, integendeel. We gingen daar op bezoek bij Historische Vereniging Westelijk Voorne, beheerder van Openluchtmuseum "de duin-huisjes".

Om 10 uur werden we welkom geheten met een bakje koffie, thee en noem maar op. Nadat de gidsen waren voorgesteld konden we na de koffie gaan snuffelen in het verleden.

We werden meegenomen naar de

periode van 1880 tot 1940. Vol passie werd er verteld dat 3 van de 4 huisjes elders hebben gestaan. De vereniging heeft de huisjes van de ondergang kunnen redden, door ze met de hand af te breken en weer liefdevol op het museumterrein op te bouwen. De huisjes waren prachtig ingericht met gebruiksvoorwerpen van rond 1900. Maar ik zal u daar verder niet mee vermoeien. Het is leuker om dat zelf te gaan ontdekken.

Ondanks het weinige wat de mensen hadden, behalve de hoeveelheid kinderen, werd er gedeeld met de mensen die nog minder hadden. Het omzien naar elkaar was een groot goed. Iets wat gelukkig nog steeds gebeurt, al heeft dat wel andere vormen aangenomen.



Een verhaal over de servieskast was ook mooi. Daar stond het "nette servies". Het werd nooit gebruikt. Maar als er dan toch belangrijke visite was, bijvoorbeeld de dominee, dan werd de kastdeur toch graag wat opzichtig opengedaan om te pronken met de mooie spulletjes die je had staan. Hetzelfde gold voor de linnenkast, keurige stapeltjes linnengoed voorin de kast. Het bijzondere is dat het nooit werd gebruikt. Ook weer een manier om indruk te maken. We raakten erover in gesprek en vroegen ons oprecht af: "is het nu zoveel anders?" Is het ook niet iets van deze tijd om indruk te willen maken? Dat je je graag mooier wil voordoen dan je in werkelijkheid bent. Hoeveel kan er schuil gaan achter die keurige stapeltjes linnengoed of bijvoorbeeld Facebook?

Voordat ik teveel in dit soort vragen blijf hangen, wil ik u nog schrijven dat het een bijzonder mooi uitje was, leuk om zo met broeders en zusters op pad te zijn. Nadat we met elkaar van de lunch hadden genoten hebben we de terugreis naar het heden weer aangevangen.

EEN KIJKJE IN DE HEMEL.....

Door Marlies Keijzer

Zondag 29 september was het de startzondag van het winterseizoen. Tijdens de ochtenddienst preekte de dominee uit Openbaring 4. Als gemeente kregen we een kijkje in de hemel. Het kijkje in de hemel was niet alleen vanuit de Bijbel, maar het was ook zichtbaar en tastbaar door de twee deuren die in de kerk staan. Tijdens het kindermoment werden de deuren geopend en werd de tekst vanuit de Bijbel ook zichtbaar. Zelf vond ik dat iets moois, omdat een beeld bij mij beter blijft hangen dan alleen een stuk tekst. In de Bijbel staat beschreven dat de oudsten hun kroon neerlegden voor de troon. Als gemeente kregen we, zowel jong als oud, de

mogelijkheid om ook 'onze kroon' neer te leggen voor de troon. Ik vond het een mooie dienst, door op deze wijze een kijkje in de hemel te krijgen.



Na de dienst zijn we als gemeente met elkaar in gesprek gegaan, als verdieping op de preek. Ieder tweetal kreeg een vraag waar je met elkaar een aantal minuten over kon praten. Na een aantal minuten kreeg je een nieuwe vraag en moest iedereen een plekje opschuiven. Door deze wijze raakte

je iedere keer met iemand anders in gesprek. Ik vond het een leuke manier, omdat we toch vaak mensen uitkiezen die we beter kennen en niet zo snel iemand die we minder goed kennen. Zelf gaf het mij het gevoel meer één gemeente te zijn en elkaar steeds meer te leren kennen.

Als afsluiting hebben we met elkaar een tapasmaaltijd gehouden. Iedereen had kleine hapjes meegenomen, waardoor er keuze genoeg was!



14 september 2019: Open Monumentendag

Het is inmiddels al aardig traditie aan het worden dat we jaarlijks op Open Monumentendag de deuren van onze kerk, één van de weinige gebouwen in Stellendam die officieel als monument zijn aangewezen, openzetten voor bezoek. Op die dag proberen we als organisatiecomité dan ook om in en rondom de kerk een aantal dingen te organiseren, om daarmee zoveel mogelijk bezoekers te trekken.

Dit jaar viel Open Monumentendag op zaterdag 14 september jl. Het enige dat we op zo'n dag op geen enkele manier zelf kunnen beïnvloeden is het weer, maar wat dat betreft mochten we deze keer in onze handen wrijven: we troffen een mooie nazomerdag, zonder ook maar één wolkje aan de lucht en met een heerlijke temperatuur. Mede daardoor was ons terras op het kerkplein gedurende de gehele dag regelmatig goed bezet.

Met de enthousiaste medewerking van velen hebben we de gehele dag door een mooi muzikaal programma kunnen samenstellen. De optredens van Canticum, Beracha en Joyfull Voices en de orgelbespelingen van Ineke van Erkelens en Wouter van Wijk maakten dat er voortdurend welluidende muziek uit de openstaande kerkdeuren klonk. Daarnaast trok ook de tentoonstelling van schilderijen, houtsnijwerk



en scheepsmodellen van creatief gemeentelid Warry Admiraal terecht veel bekijks. Onze tabernakel blijkt in de regio steeds meer bekendheid te krijgen, want ook hier kwamen speciaal mensen voor naar Stellendam.

Buiten op het kerkplein hebben we die dag het aangename met het nuttige verenigd. Op het terras werd menig kopje koffie of thee verkocht. Ook de 2e hands boeken, versgebakken oliebolletjes en de cake, koekjes en advocaat van Anneke vonden gretig aftrek. Hierdoor mochten we aan het eind van de dag ook nog eens een mooie opbrengst van € 830,- noteren.

Wij kijken terug op een prachtige dag, met veel mooie ontmoetingen. Een dag waarop we niet alleen de kerk als monument hebben laten zien, maar ons ook op een fijne manier als gemeente hebben gepresenteerd.

Hoe mooi dat we elk jaar weer op de enthousiaste inzet van zoveel mensen mogen rekenen, om Open Monumentendag zo in te kunnen vullen. Iedereen die aan het slagen van deze dag heeft bijgedragen.....Bedankt!!

Het organisatiecomité
Marijke Klink, Bram Tanis en Henk van Oostenbrugge

200 jaar kerk Stellendam

Door Maddy de Nooijer

Ondertussen zijn er weer 2 vergaderingen geweest in het kader van 200 jaar Kerk in Stellendam.

Het was heel fijn dat er mensen met ons meegedacht hebben en hun ideeën in de bus gedeponneerd hebben. Hartelijk dank hiervoor.

Om maar gelijk met de volgende oproep te beginnen:
We willen graag een kleine tentoonstel-

ling op poten zetten met dingen die verband houden met (de historie) van de kerk. Als u bv. een doopkaart of een foto, een ingelijste belijdenistekst of een boekje, zondagschoolspullen, een handdoek of een lepeltje heeft, om maar iets te noemen, dan zouden we het graag in bruikleen willen hebben voor die tentoonstelling. U kunt met mij contact opnemen. Mijn e-mailadres is: jos.maddy@online.nl, het adres: Voorstraat 137 en het telefoonnummer 0187-492897.

Op de vergaderingen, die we hebben gehad, is gesproken over de historie en hebben we geput uit de rijke informatie die in het boekje van dhr. J. van Wezel staat.

Eenzijds worden nieuwe activiteiten voorbereid; anderzijds wordt aangesloten bij al bestaande activiteiten, zoals de Goede Spullen Markt en Monumentendag.

Het hoogtepunt zal de dankdienst/herdenkingsdienst op zaterdagmid-



Caleido

Door Jolanda Schol-Maas

Het is weer een hele tijd geleden dat u iets van ons heeft kunnen lezen. Alles gaat z'n gangetje bij inloop Caleido.

In de ochtend is het een gezellige inloop van verschillende mensen. We kletsen met elkaar, sommigen handwerken, anderen sjoelen een potje. Iemand gaat om boodschappen voor een lekker hapje bij de lunch. Soms verwerken we iets uit onze eigen tuin bijv. gourgette wat in de gourgettesoep gaat. Eens in de maand wordt er een volledige lunch klaargemaakt. Vaak komt er een vrijwilligster van het heartpillow project. Deze vrijwilligers maken stoffen harten voor de mamacare afdelingen van verschillende ziekenhuizen. Op Caleido kunnen de genaaide harten gevuld worden door wie dit wil. (Zie foto)

dag 4 juli 2020 zijn.

Aan het begin van het jaar 2020 zal er een extra uitgave van 'Het Visnet' komen met foto's en artikelen en alle activiteiten per maand aangegeven, zoals een muzikavond, een boom planten, een tentoonstelling, een ontbijt, sport en spel voor de jeugd, een wandeling, een burendag en nog veel meer.

Het doel van dit alles is om God te loven en te prijzen en Hem de eer toe te brengen voor het feit dat we in Stellingendam naar de kerk kunnen gaan om Zijn Woord te horen. We willen hierin de gehele bevolking van ons dorp betrekken.

Opwekking in Thailand

In een openluchtdienst hebben zich 630 mensen laten dopen, begin oktober in Thailand. De dopelingen hebben eerst enkele maanden onderwijs gehad. We spreken hier van een opwekking.

Sinds 2017 zijn er in Thailand zeven-duizend mensen gedoopt. Eens per drie maanden wordt er een massale doopdienst gehouden. Bij deze opwekking is het OMF en de GZB - betrokken waar ook onze zending Reinout aan verbonden was toen hij in Thailand werkte. Worden hier onze gebeden voor het Thaise volk door God verhoord?! Hoe bijzonder en indrukwekkend moet het zijn dat opeens honderden mensen tegelijk de keuze maken om op Jezus te vertrouwen. foto nd 19-10 2019



Om de week is er vanaf 10.00 uur gelegenheid om te naaien. Er zijn hier speciaal 2 deskundige vrijwilligers voor. Ooit is het opgestart als vluchtelingenproject. Ook hier bent u van harte welkom.

Na de lunch blijven we met een kleinere groep over. Er wordt gezongen bij het orgelspel van één van onze deelnemers in de consistorie, gesjoeld, spelletjes gespeeld en pas hebben we het Zeeuwse "pot en buure" aangeleerd en gespeeld met de hele groep.

Komt u/jij ook eens langs bij ons?

Dit kan elke donderdag van 9.00 - 15.30 uur.

Een uurtje, een dagdeel, een hele dag..... het maakt niet uit.

Hartelijke WELKOM!

Verlag Kerkenraadsvergadering 28 augustus

1. Willem Arie den Hertog zal vanwege zijn stage de komende kerkenraadsvergaderingen bijwonen.
2. De kosten van GO-Church worden gelijk verdeeld over CvK en Diaconie.
3. Onderstreept wordt dat we met kerkelijke gelden geen beleggingen aangaan. Diaconale tegoeden worden aangewend voor projecten of aangehouden als banksaldo.
4. Het is nu duidelijk wat er wel en niet mag in en rond de pastorie: geen bebouwing aan de kant van de Bosschietenstraat en geen sloop van de pastorie zelf. Gesprekken over verkoop en de verkoopprijs lopen.
5. De Diaconie doet weer mee aan het eilandelijke project Voedselbank in oktober.
6. Vanaf 1 september aanstaande zullen kinderen meehelpen bij het collecteren; hun namen worden vermeld in De Zaaier.
7. Afsluiting van de uitzending van de familie Van Heiningen wordt gepland op zondag 1 september. Namens de gemeente en kerkenraad zullen Barend en Nelly Keijzer en René Verhoeven het woord voeren.
8. Op zondag 6 oktober in de avonddienst (in Dirksland) zal het team van GO-Church worden geïnstalleerd. Davy Hoolwerf, Wilfred Hameeteman en René Verhoeven vertegenwoordigen de kerkenraad van Stellendam-Melissant. Op zondag 13 oktober in de morgendienst zal het team aan de gemeente van Stellendam-Melissant worden voorgesteld
9. In de kerkenraad bestaan 3 vacatures: Ouderling, Diaken en Ouderling Kerkrentmeester. Daarnaast eindigt de ambtsperiode van Gerrie Keijzer. René Okker heeft laten weten dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Besloten wordt om de zorg ten aanzien van het grote aantal vacatures te delen met de gemeente in de afkondigingen en voorbede. Op zondag 1 september aanstaande vragen we de belijdende leden van de gemeente om namen in te dienen.

Verlag kerkenraadsvergadering 25 september

1. De begroting 2020 van het College van Kerkrentmeesters wordt toegelicht en vastgesteld. Nieuw is dat er vanaf 2020 weer consequent gewerkt zal worden met diverse voorzieningen; jaarlijks wordt aan deze voorzieningen toegevoegd en in geval van uitgaven voor deze doelen worden deze voorzieningen afgebouwd. Er is sprake van een sluitende begroting.
2. Het voorstel van de CvK ten aanzien van de verkoopprijs van de pastorie wordt aangenomen. Besloten wordt om een extra gemeenteavond te organiseren op 2 oktober aanstaande om de gemeente te informeren.
3. We nemen afscheid van Hans Both als Ouderling Kerkrentmeester. Hans zal nog actief blijven als toegevoegd lid/voorzitter van het CvK.
4. Willem Arie den Hertog wordt vanwege zijn studie geacht een herdenkingsdienst te organiseren; gekozen is voor de in memoriam dienst eind november.
5. De Jaarrekening 2018 van de Diaconie wordt behandeld en goedgekeurd. De begroting 2019 en 2020 volgen volgende vergadering.
6. Met Sjaloom Zorg wordt overlegd over verlenging van het project Caleido.
7. In het kader van de vacatures in de kerkenraad worden de door de gemeente ingediende namen besproken. Besloten wordt om in elke vacature een broeder te benoemen.

Kerkdiensten november / december

De morgendiensten beginnen 10.00 uur, de middagdiensten 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 3 november

Morgendienst
Prop. W.A. den Hertog - Dirksland
Middagdienst
Ds. E. van den Ham - Zoetermeer

woensdag 6 november - Dankdag

Middagdienst **14.00 uur**
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Avonddienst **19.00 uur**
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam

zondag 10 november

Morgendienst
Ds. H. van Ginkel - Goes
Middagdienst
Ds. P.D. Teeuw - Moordrecht

GOchurch 14.30 uur Dirksland

zondag 17 november

Morgendienst
Prop. L. Walhout - 's Gravenpolder
Middagdienst
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam

zondag 24 november

Morgendienst - **In Memoriamdienst**
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam samen met Prop. W.A. den Hertog - Dirksland
Middagdienst
Ds. S.A. Doolaard - Serooskerke

zondag 1 december

Morgendienst - **V.H.A.**
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst
Ds. B.J.P. de Bruin - Middelburg

zondag 8 december

Morgendienst - **H.A.**
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst - **D.H.A.**
Ds. J. Ben Zvi - Jeruzalem
14.30 uur GOchurch Stellendam

zondag 15 december

Morgendienst
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst
Prop. H.N. Visser - Sommelsdijk

zondag 22 december

Morgendienst
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst
Ds. C.H. Buitink - Klaaswaal

woensdag 25 december 1e kerstdag

Morgendienst
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst
Ds. J. Prins - Ouderkerk a/d IJssel

zondag 29 december

Morgendienst
Ds. P. Wijnberger - Bleiswijk
Middagdienst
Prop. J. Speksnijder - Gouda

dinsdag 31 december oudejaarsdienst 19.00 uur

Ds. D. Hoolwerf - Stellendam

Agenda

wo 6 nov - koffie na kinderdienst
zo 10 nov - 11.30 koffie drinken
zo 10 nov - 14.30 GOChurchdienst Dirksland
wo 20 nov - 19.30 Gemeente-avond in Rank
zo 24 nov - 11.30 koffie drinken

zo 1 dec - 18.30 koffie / samenzang
zo 8 dec - **18.30** koffie drinken
zo 8 dec - 15.30 GOChurchdienst Stellendam
zo 22 dec - 11.30 koffie drinken

wo 1 jan - 11.00 koffie / nieuwjaar wensen
zo 5 jan - 14.30 GOChurchdienst Dirksland
za 4 jul - -- dienst 200 jaar kerk Stellendam

ds Ben Zvi

Zondag 8 december in de middagdienst gaat ds Jossi Ben Zvi uit Israël voor. Hij is een Joodse voorganger van een messiasbelijdende gemeente in Jeruzalem. Zijn vrouw Miriam zal hem vertalen in het Nederlands. Na de dienst is er koffiedrinken. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.



**GOD ZIJ DANK!
WIE ANDERS?**

visje
WWW.VISJEPUTERS.NL



17 nov Openbaring 6:9-17, 8:1

24 nov Openbaring 7

DANK U WEL

dank u HEER

DANK

OVERWINNING

door onze HEERE

JEZUS Christus

DANK U

dank u vader