

Morgengebed 25 maart 2020

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer

*Heere, open mijn lippen,
Mijn mond zal zingen tot uw eer.*

beluisteren van een lied Ps 119:97-104

Lezing van een gedeelte uit de Bijbel Thoralezing **Exodus 40:1-15**

Stil moment

Zingen (lezen Hallelpsalm 116:5)

Gebed,

*God,
We zoeken U
omdat we door U zijn gevonden.
Uw Stem doorbrak onze stilte.
Nieuwe kracht zoeken wij om*

*- in alle verwarring en aanvechting -
te blijven vertrouwen dat U ons niet loslaat.*

*We zoeken U
omdat we lijden onder uw zwijgen,
lijden aan het leven,
dat zo verrukkelijk kan zijn
en zo bitter tegelijk.
Als U meer bent dan ingebeelde troost
wees dan aanwezig, kom haastig Heer!
Jezus, zoeker van mensen,
laat ons door uw Geest
en uw weg van kruis en opstanding
beseffen hoe kostbaar wij voor U zijn.
Wees zo onze troost en gids
vandaag
en alle dagen.*

(Rob van Essen)

Persoonlijk gebed

Afsluitend gebed: Onze Vader...

Toewijding van de dag aan God

*Eén ding houd ik voor ogen, Heer mijn God:
de kracht van uw aanwezigheid.
Aan twee mensen wil ik denken en hen bereiken.
Drie dingen wil ik vandaag doen en U daarin eren.
Zegen mij vandaag. Amen.*

Doven van de kaars

Psalm 119

*13.
Ik heb haar lief, uw Thora,
moet altijd aan haar denken.*

*Van mijn vijanden word ik niet wijzer,
wel van uw geboden, die maken me rijk.
Van mijn leermeesters heb ik geleerd,
maar meer van uw geschriften,
die leerden mij denken.
En meer dan van oude mensen
heb ik van uw letteren geleerd:
uw orde te bewaren.*

*Mijn voeten hield ik af van 't slechte pad:
ik wou uw woord bewaren.
En uit uw richting buigt mijn weg niet af:
Gij onderricht mij.*

*Uw beloften strelen mijn tong,
mijn verhemelte, mijn lippen,
meer dan honing.*

*Tot inzicht werden mij uw bevelen.
Sindsdien haat ik de leugen*

vers 97-104

Psalm 116

*5. Te snel dacht ik: 'Op niemand kan ik aan.'
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
In Gods nabijheid mag ik verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan?*

1 Johannes 2:20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.

27. En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.

28. En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst.