

HET VISNET

HERVORMDE
GEMEENTE STEENWIJN



oud & nieuw

dec. '20 / jan. '21

Colofon

Uitgave van de Hervormde Gemeente Stellendam-Melissant

VERSCHIJNING: 6 keer per jaar

REDACTIE

Ds. D. Hoolwerf, hoofdredacteur
Annemarie Tanis, Maddy de Nooijer
Henny Grootenboer
Kimberley Grinwis
Britt van Oostenbrugge

PREDIKANT: Ds. D. Hoolwerf
Tel. Pastorie 0187-701008
E: d.hoolwerf@kpnmail.nl

SCRIBA: R.C. Verhoeven
Tel. 06-53591895
E: scriba.HG@kpnmail.nl

KOSTER/Preekopname:
P.J.C. Moijses/T. 0187-493688
E: pjc.moijses@compaqnet.nl
B. Keijzer/T. 0187-492570
E: keijzer15@hotmail.nl

KERKGEBOUW:
Bosschietstraat 4
Tel. 0187-492249
KERKELIJK CENTRUM DE RANK:
Bosschietstraat 6
Tel. 0187-492249
Beheer/reserveringen:
M.C. van Oostenbrugge
Tel. 0187-493223
E: derank@hotmail.com

REKENINGNUMMER KERK:
NL98 RBRB 0851 4499 13 f.n.v.
College van kerkrentmeesters
REKENINGNUMMER DIACONIE:
NL09 RBRB 0896 6152 00 f.n.v.
Hervormde diakonie Stellendam

WEBSITE:
www.hervormdstellendam.nl

DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde berichten, indien nodig, aan te vullen of in te korten om vervolgens op te nemen in dit blad.

Het Visnet kan opgezegd worden via:
henry.grootenboer@upcmail.nl
Tel. 0187-491046



VOORWOORD

Het is half december 2020, bijna het einde van een veelbewogen jaar.

Ook in dit nummer lezen we over een aantal aspecten van de coronapandemie, o.a. over de teststraat op Goeree-Overflakkee, over de aanpak van de vieringen met Kerst, over het digitaal meekijken naar de diensten.

Juist rond de jaarwisseling blikken veel mensen terug op wat geweest is of wat juist niet door kon gaan.

Wij weten niet wat het nieuwe jaar ons brengen zal, maar God weet het wel.

We wensen u van harte gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe.

Voorkant

Door Emma Hameeteman

Het thema van dit nummer is oud en nieuw, een nieuw begin. Ik dacht hierbij aan twee handen, waarbij de linkerhand het nieuwe symboliseert, en de rechterhand symboliseert het oude. Maar je ziet wel dat de kleur van de linkerhand in de rechterhand overloopt; een nieuw begin. Dus hoe zwart je verleden misschien ook is, er is altijd een nieuwe kans!

Inhoud:

2. Colofon/Voorwoord/Uitleg voorblad
3. Meditatie
4. Visserslatijn
5. Vervolg Visserslatijn/Doopdiensten
6. Vervolg Visserslatijn/Just a million/Hoop in donkere dagen
7. Vervolg Hoop in donkere dagen/Ochtendgebed/Kerstreis Favoriet kerstlied
8. Watersnoodramp 1953
9. Stelling: Het nieuwe normaal van de kerk bevat mij prima
10. 18+ groep/Begroting 2021
11. Week van gebed/Kerst Go Church/Chanoeka
12. Verslag kerkenraad/Aktie Kerkbalans
13. Bericht van testlocatie Covid-19 Middelharnis
14. Herdenking Watersnood 2021/Rectificatie wijkkaart 1 B & B Webinar Bijbel & Bidden
15. Kerkdiensten/Visje poster/2021... Nieuw begin
16. Guppies



Wil u een gift overmaken voor Het Visnet, wilt u dit dan doen op het rekeningnummer van de kerk o.v.v. 'Het Visnet'?

Volgend nummer: januari / februari 2021 - inleverdatum 30 januari
E-mail: redactievisnet@outlook.com

**En niemand die oude wijn drinkt,
wil meteen nieuwe, want hij zegt: De oude is
beter.** Lukas 5:39

Herkenbaar voor de wijnproevers onder ons?
Oude wijn is beter.
Daar heb ik dan weer geen verstand van als geheelonthouder.
Men zegt het.
Al in Jezus dagen.
Trouwens, we zeggen al snel: Het oude is goed.
Vroeger was alles beter.
We verlangen naar het Oude Normaal.

Het is moeilijk wennen aan nieuwe situaties.
De meesten beginnen niet zomaar met iets nieuws.
We zitten aan het oude vast.
Zoals de wijnproever liever de oude wijn drinkt en niet meteen
overgaat op nieuwe wijn.

En toch moeten we verder.
Oudejaarsdag komt en gaat.
Het nieuwe jaar dient zich aan.
Je moet eraan geloven.

Mensen in Jezus dagen konden niet wennen aan het Nieuwe wat
er met Jezus komst was aangebroken. Een Rabbi die met zijn
Leerlingen eet en drinkt aan de tafel van tollenaars, hoeren en
zondaren? Die zijn leerlingen op vastendagen niet laat vasten.
Vastendagen en niet omgaan met slechte mensen.
Zo was het altijd gedaan. Al eeuwen. Traditie.
Zo verootmoedigde je je, zo keek je uit naar Gods genade en
Nabijheid.

Maar dat was het nu juist.
In Jezus is Gods genade en in Hem is God Nabij.
Dan vast je niet meer.
En Genade is voor ieder mens.
Dat is het nieuwe van Zijn komst.
Maar het oude is beter zegt men.

Of durf je de nieuwe wijn te proeven?
Heeft het nieuwe van Jezus al uw 'oude' hart geraakt?
Ga je het nieuwe jaar in met het vernieuwende werk van Jezus vol
genade en nabijheid?
Dan kun je het oude loslaten.
Proef het goede van Jezus!
Het nieuwe proeft naar meer.
God heeft altijd nog de beste wijn voor het laatst bewaard.
Daar kijk ik dan maar naar uit!

ds.D.Hoolwerf

NIEUWE WIJN

Op de Berg Sion

maakt de machtige HEERE

een maaltijd klaar.

Het wordt een feestmaal

voor alle volken,

met heerlijk eten en drinken:

vet en kruidig vlees,

en goede wijnen

met een krachtige smaak

Jesaja 25:6



Deze tijd...

In deze tijd van het coronavirus is alles anders. De kerkdiensten, het zingen, het kringwerk, de bezoeken en het vergaderwerk. Ook de komende kerstdagen en Oud & Nieuw zullen anders zijn dan gewend. Geen Kinderkerstavond, kerstnachtdienst en volle kerk op Eerste Kerstdag. Gelukkig worden er op verschillende manieren steeds mogelijkheden gezocht om elkaar vast te houden, te ondersteunen en ons geloof te sterken in God.

Maar een gevoel van machteloosheid bekruipt mij. Hoe houden we dit met elkaar vol? Wie dreigt af te haken omdat het niet meer goed voelt, of misschien juist wel goed voelt (!), zonder het gemeentelven zoals we gewend waren. Hoe brengt u de kerstdagen door, als er niet meer dan 3 gasten mogen komen op een dag? Uiteraard voor bestwil van onze samenleving. Of misschien hebt u al jaren met kerst geen gasten en voelt dit allemaal extra pijnlijk. Eenzaamheid is er en zal in deze dagen extra gevoeld worden. Mijn vrouw en ik wensen iedereen gezegende kerstdagen, waarin Jezus voor u het hart is en zijn nabijheid bijzonder ervaren mag worden. Mijn Jezus hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in 't oor. Die Naam die mij geloven doet

en gaat mij reddend voor.

Weet u zich allen bemoedigd door het Kerstevangelie dat mag blijven klinken in de kerk, door de uitzending en bij het lezen van de Bijbel.

Meeleven

Broeder **Hans Klepper** mocht thuis komen na ruim 7 maanden in het ziekenhuis, revalidatiecentrum en zorg-hotel geweest te zijn. Het wordt ervaren als een wonder dat hij zijn ongeluk heeft overleefd. Er zijn grote vorderingen gemaakt in het herstelproces, maar er zullen beperkingen blijven. Het was bijzonder fijn Hans weer in de kerk te ontmoeten en aan de Tafel van de Heere. In het nieuwe jaar gaan ze verhuizen naar een aangepaste woning. We wensen Hans en Joke sterkte toe de komende tijd.

Broeder **Niek Donkersloot** is opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Hij heeft een pacemaker ontvangen. We wensen hem beterschap toe.

Broeder **Aren Grinwis** is verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis. Er waren steeds complicaties rondom de twee hersteloperaties die hij moest ondergaan. Het gaat niet allemaal vanzelfsprekend goed. Hopelijk kan hij nu langzaamaan echt herstellen.

Lucas, zoontje van Jan en Arieke Meuleman, moest vlak voor de doopzon-

dag nog opgenomen worden in het ziekenhuis met hoge koorts. Gelukkig ging het snel beter met hem en mocht hij spoedig naar huis.

Zuster **B. Koese** is verhuisd naar de Vliedberg. Haar adres is 1e etage, kamer 136, Vliedberglaan 100, 3253 VT Ouddorp. We wensen haar met deze overgang veel sterkte toe en van harte Gods zegen om verder te kunnen en zich thuis te voelen op de nieuwe plaats in de Vliedberg.

Broeder **Anton Freesen** ondervindt veel beperkingen door diverse ziekten en aandoeningen. Bovendien is hij in deze coronatijd extra eenzaam door de vermindering van sociale contacten. Het was fijn te zien dat hij bij de Viering van het Heilig Avondmaal aan de tafel kon komen. We wensen hem sterkte en Gods nabijheid.

Zuster **Annie Blokland** heeft een hart katheterisatie gehad. De uitslag was positief alleen blijft ze wel klachten houden. We wensen haar sterkte. De kleinzoon van Annie en Leo, Lennard (28) krijgt vlak voor kerst een beenmergtransplantatie. Spannende dagen waarin we elkaar toebidden: God zal met je meegaan!

Zuster **Corine van Kooten** blijft tobben met haar gezondheid vanwege de chronische vermoeidheidsziekte ME (Myalgische encefalomyelitis). We

25 jaar huwelijksjubileum

Op 17 november waren Addi en Marien van den Nieuwendijk 25 jaar getrouwd. Wat kunnen twee zulke verschillende menen zoveel voor elkaar betekenen! Van harte feliciteren we dit jubilerend echtpaar. Ze kijken samen dankbaar terug op een mooie periode van hun leven. De toekomst is onzeker en vol zorg. Elke dag nu samen is een gave van God. Ze mogen zich geborgen weten in schaduw van de Almachtige.



25 jaar getrouwd

Het is alweer even geleden, ja op de kop af 25 jaar! Op 20 december 1995 trouwden Anja en Davy en kijk eens wat een prachtig plaatje dat opleverde. Ze zijn met een gulle lach getrouwd! Als gemeente zijn we voor ongeveer de helft getuige geweest van hun huwelijkse periode. En we kunnen wel zeggen dat ze elkaar mooi aanvullen. We zijn de Heere God dankbaar dat Hij Davy, Anja en de kinderen nabij is geweest. We wensen hen ook nog veel gezegende jaren samen en met Misaël, Amasja, Jochanan en Othniël.



wensen haar en Jurriën kracht toe van God om het samen te dragen. Deze tijd is extra moeilijk nu contacten zo veel mogelijk vermeden moeten worden.

Belijdenis Emma Moijses

Woensdag 11 november heeft Emma belijdenis gedaan in zeer kleine kring. Juist die week moest alles vanwege corona beperkt worden tot een minimum aantal mensen. Ouderling Jan Tanis en dominee Hoolwerf hebben haar Ja-Woord namens de gemeente gehoord. Een fijn gesprek was het en we heten haar 'welkom in de strijd van het Geloof'. Het is een liefdesdienst! Op tweede advent konden we haar welkom heten aan de Tafel van de HEERE. Een moment waar ze lang naar heeft uitgezien. Voor de gemeente een bevestigend getuigenis als jonge mensen zo vol mogen zijn van geloof en vertrouwen. Emma zal op een later moment alsnog openbare belijdenis doen in hopelijk een volle kerk en met mooie liederen om met de hele gemeente te zingen.

College van diakenen

In de kerkenraadsvergadering is besloten om Barend Keijzer te benoemen tot diaken en daarnaast is Marinus Hoog-

endoorn benoemd tot diaconaal rentmeester. Zij hebben hun benoeming aanvaard. Daarvoor zijn we dankbaar. We voelen het als kerkenraad als een grote zorg dat het invullen van de diaconambten zo moeizaam verloopt.

Voorlopig zal één van de kerkenraadsleden als waarnemend diaken optreden. In gesprek met de classis en u als gemeenteleden willen we tot verdere invulling van de diaconale taken komen.

DOOP DIENSTEN



Twee doopdiensten kort bij elkaar. In deze tijd doet dat de gemeente goed. God is trouw en brengt nieuw leven. Door de generaties heen verbindt Hij zich aan ons door het Genadeverbond. 15 november werd Lucas Meuleman gedoopt en 13 december Levine Okker. Als gemeente konden we er helaas niet allemaal bij aanwezig zijn in de kerk, maar er werd veel meegkeken om toch het sacrament te zien.

Dat bepaalt ons ook bij onze eigen doop om te blijven vertrouwen op Gods goedheid.

Zijn Vaderlijke zorg, de verzoenende genade van de Zoon en de leiding van de Heilige Geest. Het was even lente in de kerk! We bidden de ouders zegen toe bij de vervulling van hun belofte. Als gemeente worden we opgeroepen biddend om de kinderen heen te staan en hen een veilige plek te bieden.



Zending Indonesië

We leven mee met ds. Lourens Jan Vogelaar en zijn vrouw Lourina. Zij zijn uitgezonden naar Indonesië. De afgelopen weken zijn zij bezig geweest met de vernieuwing van hun visum als zendingswerkers in Indonesië. Helaas verloopt dit zeer moeizaam, wat begrijpelijk spanning geeft. Laten we bidden dat God de visumaanvraag in goede banen leidt en dat het werk in Gods



wereldwijde kerk kan doorgaan en gezegend wordt.

Verklaring van schuld en verantwoordelijkheid

Zondag 8 november heeft de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland een verklaring voorgelezen tijdens de Kristalnachtherdenking tegenover de hele Joodse Gemeenschap in Nederland over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst. Zondag 15 november is deze tekst voorgelezen in de morgendienst door een ouderling vooraf aan de voorbeden, tegelijk met vele andere kerken en gemeenten in ons land. Met dit voorlezen willen we aangeven dat we hiermee instemmen en dat we ons voornemen tegen elke vorm van Antisemitisme te strijden.

Groet

Dank voor alle attenties met mijn verjaardag 2 decemeber.

Zegen, liefde, inspiratie, gezondheid, creativiteit, genade, vreugde van God toegewenst voor het jaar



D. Hoolwerf Verbi Divini Minister

Hoop

in donkere dagen

BERICHT voor

- Israël
- Zacharias
- Maria
- Jozef
- de herders
- de wijzen



Op Eerste Kerstdag naar de kerk. Voor het eerst niet een volle kerk en geen gemeentezang. Dat doet vreemd aan. Hoe vieren we Kerst? Thuis meekijkend of in de kerk luisteren we naar het hoopvolle bericht van de Engel in de velden van Bethlehem. Hoe licht werd het in die donkere nacht bij de herders! Na de samenkomst in de kerk zingen we een paar kerstliederen buiten op het plein (bij droog weer) als onderdeel van de dienst. Wie thuis meekijkt, kan nog komen meezingen in de buitenlucht met voldoende afstand van elkaar.

#JustAMillion



Wat hebben de kinderen hard gewerkt en leuk meegedaan met de actie #JustAMillion. Van de ene euro die ze meekregen met Dankdag maakten ze samen meer dan 800 euro!!! Met de dankdagcollecte en giften konden we uiteindelijk 2000 euro overmaken. In de Dankdagdienst legden Lize Marie en haar vader Jurrien ten Brinke uit via een Zoomverbinding waar het geld voor nodig was; met name voor hulp aan vluchtelingen op Lesbos.



Op vierde Adventzondag komt Mol uit zijn Molshoop voor het verhaal van Maria. Wat krijgt zij een hoopvol bericht van de Engel.

Met Kerst een aflevering voor de kinderen met Mol die kerstvierden super gezellig vindt. Maar weet hij wel waar het echt om gaat?

De zondag na Kerst nog een laatste MOL'S HOOP van het advents-kerstproject voor de kinderen. Hoe wijs is Mol eigenlijk?

Kijk op de website van de kerk voor de link naar het YouTube filmpje

Ochtendgebed

Elke morgen van maandag tot en met vrijdag is de kerk open voor het ochtendgebed van 8.30 tot 9.00 uur. Ik ben in de kerk om te bidden voor en namens u en verschillende keren schuiven er gemeenteleden aan. Elke dag wordt er een orde met het Gebed van de Dag gedeeld in de gemeenteapp en op de website zodat we als gemeente een gezamenlijk gebedsmoment kunnen hebben met dezelfde teksten en liederen. Als u graag wilt dat er specifiek voor u of voor een situatie gebeden wordt kunt u dat doorgeven aan mij, ik neem het mee in gebed (eventueel anoniem als dat gewenst is). In het nieuwe jaar wil ik hier graag mee doorgaan. Een open kerk met dagelijks gebed helpt mij/ons bewust te zijn van onze afhankelijkheid van God en doet uitzien naar grotere vervulling van Gods Geest in de gemeente.

Alleen de twee weken van 28 december tot 8 januari zal het gebedsmoment niet in de kerk zijn en is er ook geen Orde voor Gebed van de Dag.

op KERSTREIS door Stellendam

21 tot en met 24 december

Kinder Kerst Speurtocht

kinderen 4-12 jaar



Ga op reis en ontdek het echte

Kerst verhaal



In het dorp hangen **15 kerst-tafereelen** voor de ramen.

Zoek deze op van 21 – 24 december in je eigen tijd.

Vul de oplossing in op het speurblad.

Speurblad verkrijgbaar bij

'Het Zwembad' – de PLUS – Website van kerken

Oplossing inleveren voor 16.00 uur 24 december op Bosschierstraat 2

www.hervormdstellendam.nl / www.gereformeerdekerkstellendam.nl

Uw favoriet kerstlied!

Uitzending op Kerkomroep.nl
22 december 2020 om 20.00 uur
of later te bekijken

Op het orgel: Jan Meuleman
Ds Hoolwerf zal de liederen aan elkaar praten met advent- en kerstteksten

Watersnood-ramp 1953

Door Maddy de Nooijer - verhaal van mevr. A. vd Nieuwendijk-Muller



Mevrouw Addi v. d. Nieuwendijk-Muller heeft als 8-jarig meisje de ramp meegemaakt. Zij was op dat moment samen met een nichtje bij haar oma in Sint-Maartensdijk. Haar ouders en haar 6-jarig broertje Leen waren op zaterdag 31 januari 1953 op hun binnenvaartschip, dat aangemeerd lag in de haven van Colijnsplaat op Noord-Beveland. De 'Lead' (samentrekking van de namen Leen en Addi) was een schip van 107 ton en vervoerde op dat moment aardappelen naar de haven van Rotterdam. Het weer was die zaterdag stormachtig en toen het water in de Oosterschelde steeds hoger kwam, kwamen de mannen uit Colijnsplaat naar de dijkdoorgang om met eikenhouten vloedplanken die 10 meter brede coupure dicht te maken. Dat viel niet mee, het water sijpelde er al onderdoor, de 3 meter lager gelegen Voorstraat in. De schoolmeester vuurde de mannen aan die gearmd in vier rijen dik tegen de vloedplanken aan stonden te duwen. Hij riep regelmatig: 'Houen jongens!' Zandzakken werden gevuld en neergesmeten, de noodklok luidde, maar de kracht van het opkomende water was enorm. In de haven lagen 3 schepen hevig op en neer te deinen. De moeder van Addi hielp mee om een nog zwaardere kabel aan het schip te bevestigen.

Bakker Ko Vink uit de Voorstraat van Colijnsplaat was later op de avond naar de binnenschippers geweest om te zeggen dat de vrouwen en kinderen naar zijn bakkershuis toe konden komen. Het broertje van Addi was daar naar toegebracht, maar haar moeder ging terug naar de haven, waar steeds meer mensen naar toe kwamen.

Op het hoogtepunt van de storm kwamen er hele grote golven aanrollen en werden de schepen op de kade geworpen. De moeder van Addi zag hun schip op zich afkomen en gilde. Er werd ook geroepen dat er meer zandzakken en stutbalken moesten komen, want er was een steunbeer van de fundering losgeraakt. Het was een levensgevaarlijke situatie, maar als door een wonder bleef de 'Lead' precies voor het gat steken en nam de kracht van het water iets af, waardoor het minder zwaar werd voor de mannen om te duwen tegen de vloedplanken. Het schip werkte als een soort golfbreker. Zo werd Colijnsplaat, menselijkerwijs gesproken, gespaard voor een verschrikkelijke overstroming.



We bekijken de foto's en de krantenknipsels met tekeningen in de boeken van Addi. Alles is keurig netjes bijgehouden door haar en broer Leen. Het heeft een diepe indruk nagelaten in het leven van haar familie.

De afwikkeling van de schade, die het losgeslagen schip had aangericht, is een verhaal op zich.

Als meisje was Addi vooral in de vakanties op het schip, maar doordeweeks woonde ze dus bij haar oma en ging ze in Sint-Maartensdijk ook naar school. Zoals veel mensen beseffen ze op 1 februari 1953 niet ten volle wat er

gebeurd was. Wel hoorden ze verschillende berichten over overstromingen in Zeeland, maar omdat er weinig telefoonverbindingen waren, hoorden zij pas dagen later wat er gebeurd was in Colijnsplaat. De verhalen maakten diepe emoties los. Addi vertelt, dat haar ouders er wel over konden praten.

Toen in 1993 een monument in Colijnsplaat werd opgericht ter gedachtenis aan de rampnacht, werden haar ouders ook uitgenodigd. Het monument stelt een aanrollende golf, de vloedplanken en een mensenhand voor en wordt 'Houen jongens' genoemd.



Bijna elk jaar gaat Addi samen met haar broer naar Colijnsplaat om daar te kijken bij het monument. Ze gaan ook wel naar het Watersnoodmuseum in Ouwkerk bij Zierikzee, waar ook herinneringen aan de rampnacht bewaard zijn gebleven.

Stelling:

Het nieuwe normaal van de kerkdienst bevalt mij prima



Mevrouw Kastelein is sinds de Biddagdienst niet meer in de kerk geweest. Zij volgt de diensten thuis online en dat bevalt haar goed. Zij hoeft dan niet door weer en wind en hoeft zich niet van te voren aan te melden. Ze ervaart belangstelling vanuit de gemeente (dominee, wijkouderling, kaart). Ze leest 'de Zaaier' en het 'Visnet' en vindt het positief dat ze op deze manier mee kan leven.



De heer en mevrouw Boshoven: Ze waren gewend om elke zondag naar de kerk te gaan en vonden dat fijn, maar ineens was het over. Voor een avondmaalsdienst zijn ze tijdens het bezinningsuur in het kerkgebouw geweest, maar ze durfden het niet aan om 's zondags te gaan. De diensten zijn 's zondags op de computer goed te volgen, maar zodra het enigszins kan, gaan ze liever gewoon naar de dienst.

Jurriën van Kooten: Tijdens de eerste Coronagolf was ik erg blij dat we over de technische middelen beschikken om thuis de online-kerkdiensten te volgen. De verkondiging van het Woord en het luisteren naar en zingen van de liederen kon op die manier toch doorgaan. Aan de andere kant is een online-dienst wel een individueel gebeuren. Je mist het contact en het samen gemeente-zijn. Daarom is voor mij een online-dienst geen volwaardige vervanging van een gewone kerkdienst. Juist in deze Coronatijd, waarin we moeten waken om elkaar niet uit het oog te verliezen is het zo belangrijk om elkaar te ontmoeten rondom de geopende Bijbel, ook als is het op 1,5 m afstand en met een beperkt aantal mensen. En het kan en mag gelukkig ook nog steeds. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten (Hebreeën 10:25).

Corina van Kooten: Al vele jaren lang weet ik mij verbonden met de gemeente via de (moderne) techniek. Fijn dat dat kan. Maar alleen thuis ervaar ik toch anders dan samen in de kerk. Ik mis de gemeenschap. Er is de afgelopen jaren veel veranderd om de thuisbeleving te vergroten, zeker sinds Covid-19 de boel kwam verstoren. Heel mooi voor als het niet anders kan, maar soms vraag ik me af: Wordt het ons niet te gemakkelijk gemaakt om thuis te blijven?



200 jaar Kerk Stellendam deel 9

Dit jaar vierden we het jubileum van 200 jaar Kerk in Stellendam op beperkte schaal.

De herdenking, die voor begin juli gepland stond, kon door de coronamaatregelen geen doorgang vinden, evenals een aantal andere activiteiten. Enkele activiteiten, zoals het inluiden van het herdenkingsjaar in januari, de schilderijtentoonstelling van Marijke Snoek, het planten van een vijgenboom op biddag, een aantal verkoopacties en de tentoonstelling op Monumentendag heeft wel plaats gevonden.

Twee keer is ook de powerpointpresentatie van 200 jaar plaatselijke kerkgeschiedenis gedraaid in de kerk. Daarna vroegen verschillende mensen of het mogelijk was om de presentatie aan te schaffen.

We bieden nu de mogelijkheid om voor het eind van het jaar een USB-stick te kopen voor € 8,-

Als u een mail stuurt naar jos.maddy@online.nl met uw naam en adres, wordt er aan gewerkt en krijgt u persoonlijk bericht.

Een deel van de prijs van de USB-stick komt ten goede aan activiteiten rondom 200 jaar Kerk Stellendam.

18+ groep

Door Anne Moijses

Aleen aantal jaar komt er een groep jongeren bij elkaar; de 18+. De 18+ bestaat op dit moment uit ongeveer 10 jongeren die het belangrijk vinden om samen met elkaar in Gods woord te verdiepen. We komen ongeveer elke maand bij elkaar. Meestal zaten we tijdens het 18+ uurtje in een woonkamer, in een huiselijke kring. Door het coronavirus het afgelopen jaar hebben we een andere vorm moeten geven aan het 18+ uurtje, zo hebben we online bijeenkomsten gehad, maar de laatste tijd zitten we in de Rank waar we met z'n

allen makkelijk afstand kunnen houden. Op deze manier kunnen we elkaar zien en kunnen we makkelijker even bijkletsen met z'n allen tijdens de koffie.

Vaak pakken we tijdens het 18+ uurtje een hoofdstuk uit de bijbel. René bereidt een hoofdstuk voor en schrijft vragen op die ons sturing geven tijdens het gesprek over dat hoofdstuk. Zo hebben we al verschillende hoofdstukken uit Romeinen en Efeze behandeld. De momenten dat we samen zijn vind ik altijd waardevol, doordat we allemaal onze eigen input leveren bekijken we een stuk uit de bijbel op verschil-

lende manieren. Het is fijn om zo als jongerengroep met het woord van God bezig te zijn. We zien elkaar niet heel veel maar als we samen komen als groep is er altijd een fijne sfeer aanwezig.



Begroting 2021

In oktober 2020 hebben het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad de begroting voor 2021 opgesteld en vastgesteld. Het is al jaren een goed gebruik om deze daarna in de maand november op een gemeenteavond in De Rank voor belangstellende gemeenteleden toe te lichten.

Door de geldende coronamaatregelen kan deze gemeenteavond dit jaar geen doorgang vinden. In verband daarmee presenteert het College van Kerkrentmeesters u dit jaar via het Visnet de begroting voor volgend jaar, in een verkorte globale versie (zie volgende pagina).

Twee bijzondere zaken zullen naar verwachting bijzondere invloed hebben op onze financiële situatie in 2021.

In eerste instantie dienen we er rekening mee te houden dat, net als in 2020, de gevolgen van voortdurende coronamaatregelen nog goed voelbaar zullen zijn in onze portemonnee. De huurinkomsten van onze kerkelijke gebouwen zullen naar verwachting lager zijn dan we in eerdere jaren gewend zijn geweest. Ook houden we er rekening mee dat de opbrengsten van activiteiten zoals de jaarlijkse Goede Spullen Markt e.d. lager zijn dan voorheen.

In de tweede plaats staan we volgend jaar voor een belangrijke stap, namelijk de verkoop van de huidige pastorie en aankoop van een nieuwe pastorie. Het verschil tussen de voorlopig overeengekomen verkoopprijs, en het budget dat we beschikbaar stellen voor aankoop, aanvullende werkzaamheden en inrichting van de nieuwe pastorie is een batig saldo van € 75.000,-. Dit bedrag kunnen we echter niet geheel als winst in de boeken zetten, omdat de wisseling van pastorie ook nog wat andere aanvullende kosten met zich mee brengt. Zo moeten we er rekening mee houden dat de oude pastorie eerder verkocht moet worden dan de nieuwe gereed is. Voor die situatie hebben we met de koper van de oude pastorie afgesproken dat deze tijdelijk nog gehuurd kan blijven worden tot de nieuwe woning gereed is. We houden dus rekening met een eenmalige uitgave voor een aantal maanden huur. Daarnaast dienen we voor de bouw van de nieuwe pastorie al aankoopbedragen te voldoen, voordat de verkoop van de oude pastorie is afgerond. In verband hiermee is het nodig geweest om een overbruggingskrediet aan te vragen, waarover gedurende de looptijd (naar verwachting maximaal 9-12 maanden) rente betaald dient te worden.

Al met al leidt dit er toe dat we in onze begroting 2021 verwachten uiteindelijk over dat jaar een batig saldo (winst) te gaan realiseren van € 56.915,-. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

We hopen u met het verkorte begrotingsoverzicht en bovenstaande toelichting toch enig inzicht te hebben verschaft in de verwachte financiële positie van onze gemeente volgend jaar. We realiseren ons dat er desondanks nog vragen over de begroting kunnen leven. Indien u nadere informatie over de begroting 2021 wenst, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Henk van Oostenbrugge, via telefoonnummer (0187) 493223 of email htvo@wxs.nl.

Het College van Kerkrentmeesters.

Bid mee tijdens de Week van gebed voor eenheid

www.weekvangebed.nl

week
van
gebed
voor eenheid

17t/m24 januari

Heere Jezus,
Uw leven was één gebed,
volmaakte eenheid
met de Vader.
Leer ons
door Uw Geest te bidden
zoals Uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen
wereldwijd één zijn
in voorbede en lofprijzing.
Laat Uw koninkrijk
van liefde komen.

#blijfinmijnliefde

Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen
Johannes 15 vers 5-9



6 december vierden we kerst in de GO Church



VOLG HET LICHT!

FOLLOW THE LIGHT!

البع النور

FUATA TAA!

আলোকে অনুসরণ করো

NDIGE DEITEN

በርሃን ተከታ

GO
church

Chanoeka



Van donderdagavond 11 december tot 17 december wordt het chanoeka-feest gevierd. Chag Sameach! Gezegend feest van lichtjes in deze donkere dagen. Dat wensen we Israel en het Joodse volk toe!





Verlag kerkenraadsvergadering 28 oktober 2020

1. We willen de kerkenraadsvergaderingen dit seizoen beginnen met een bezinning aan de hand van de visienota 'Van U is de toekomst'; deze visienota van de PKN kan ook gebruikt worden tijdens gemeenteavonden.
2. De kerkenraad stelt de begroting 2021 van het College van Kerkrentmeesters vast
3. Van de Gereformeerde Bond en de PKN hebben we brieven ontvangen over een schuldbelijdenis aan de Joodse gemeenschap voor de rol die de PKN voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog heeft gespeeld. De kerkenraad besluit de verklaring van de PKN voor te lezen in de morgendienst op 15 november 2020.
4. Mede door het uitblijven van inkomsten uit oud papier is de financiële situatie van Stichting Jeugdgraad zorgelijk. Het bestuur is in gesprek met de Gemeente Goeree Overflakkee over een mogelijke tegemoetkoming.
5. De Diaconie hoopt in de volgende vergadering de begroting 2021 en het collecterooster 2021 te presenteren.
6. Besloten wordt om drie broeders te benoemen tot Diaken. Zij hebben twee weken de tijd om over hun benoeming na te denken.
7. Verspreiding van de wijkkaarten is in volle gang; de wijkouderlingen brengen deze rond in eigen wijk.



**Geef
vandaag
voor de
kerk van
morgen**

Aktie Kerkbalans 2021

Het jaar is bijna voorbij en wij als kerkrentmeesters zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de Aktie Kerkbalans 2021.

Het thema voor volgend jaar is:

"Geef vandaag voor de kerk van morgen"

Ons bezit kan Eeuwigheidswaarde krijgen door het in te zetten voor de verkondiging van het Evangelie. Om dit mogelijk te maken kunnen wij niet zonder uw steun en daarom doen we als kerkrentmeesters een beroep op uw meeleven en vrijgevigheid.

In de eerste weken van het nieuwe jaar valt bij u de envelop weer op de mat, daarin een folder met uitleg over de Aktie Kerkbalans en het bekende bruine envelopje.

Ongeveer 2 weken later wordt er bij u aangebeld om persoonlijk uw gift in ontvangst te nemen.

Wij hopen dat u blijmoedig mag geven, zodat de verkondiging van Gods woord, het pastorale en missionaire werk in onze gemeente voortgang mag hebben. Tot opbouw en uitbreiding van Gods koninkrijk.

Namens de Kerkrentmeesters.
Hans Both.

Bericht van de Testlocatie COVID19 Middelharnis

Wanneer je zoals ik, een bureaubaan-tje hebt met tamelijk geregelde werktijden, dan gaan alle alarmbellen wel af, als je op een vrijdagavond in mei van dit jaar om kwart over negen 's avonds nog gebeld wordt door je baas, de gemeentesecretaris van gemeente Goeree-Overflakkee. Dan mag je er gerust van uit gaan dat er wat bijzonders aan de hand is, en was zeker het geval.

Halverwege mei leefden we met elkaar zo ongeveer op het hoogtepunt van de eerste coronagolf. Getest op corona werd er nog heel beperkt, met name bij zorgpersoneel, dat toen zwaar overbelast was. Pharmaceuten waren koortsachtig bezig om grote voorraden coronatesten te produceren, want 'coronaminister' Hugo de Jonge had in het openbaar toegezegd dat omstreeks 1 juni in heel Nederland testlocaties ingericht zouden zijn, waar op grote schaal iedereen met klachten die op corona zouden kunnen wijzen zich snel zou kunnen laten testen.

Op die bewuste vrijdag was de klap gevallen: door heel Nederland werden 80 plaatsen aangewezen waar de testlocaties zouden moeten komen, en 5 daarvan zouden komen in het gebied van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar Goeree-Overflakkee deel van uit maakt. En het regionaal crisisteam van de veiligheidsregio, waar onze gemeentesecretaris deel van uit maakt, had besloten dat Goeree-Overflakkee 1 van de 5 locaties toegewezen kreeg.

We hadden drie weken de tijd op een complete testlocatie operationeel te krijgen. Dat wil zeggen, de GGD levert het medisch personeel en zorgt voor de medische materialen, de gemeente is verantwoordelijk voor alles er om heen: geschikte locatie vinden en inrichten, faciliteiten regelen (catering, wifi, afvalverwerking, verwarming, ventilatie, en nog veel meer), regelen personeel om de snelle afwikkeling van het afnemen van de testen goed te regelen, communicatie en nog 100 dingen meer. Leuke klus voor jou Henk, volgens de gemeentesecretaris....



Het gaat te ver om hier te beschrijven hoe het allemaal in zijn werk ging, maar drie weken later waren we er helemaal klaar voor, in onze testlocatie aan de Zernikeweg op het industrieterrein Oostplaat in Middelharnis. Na een geslaagde test in de week daarvoor gingen we op maandag 8 juni open! Iedereen op de locatie was in gespannen afwachting van de voorspelde hectiek, en toen....bleef het heel rustig. Juist in de weken van voorbereiding was het aantal coronabesmettingen fors teruggelopen. In de eerste weken hoefden we slechts 3 halve dagen per week open te zijn, om alle testaanvragen te kunnen afhandelen. En dat terwijl we van te voren gewaarschuwd waren dat we er serieus rekening mee zouden moeten houden dat we langdurig 7 dagen per week lange dagen open zouden moeten zijn!

Maar in de zomer leek corona teruggedrongen te worden, tot eind juli hoefden we inderdaad maar 3 a 4 halve dagen per week open te zijn. Maar vanaf begin augustus kondigde de 2e golf zich aan, het aantal besmettingen begon flink toe te nemen, en daaraan gekoppeld ook het aantal testverzoeken. Half augustus zaten we ineens op 5 hele dagen open, en vanaf de 2e week van september zijn we ook op zaterdagen geopend (wellicht bij

zonder om te noemen: vanwege de overwegen christelijke identiteit van het eiland is onze testlocatie de enige in de wijde regio die niet ook op zondagen geopend is). En nog voor het einde van september is de personele bezetting verdubbeld, zodat we per dag dubbel zoveel testen kunnen afnemen. Het spitsuur waar we al vanaf de start op gerekend hadden was er dan toch eindelijk. Op topdagen in oktober hebben we soms meer dan 350 mensen per dag getest, er waren weken bij dat we meer dan 1600 mensen langs hebben zien komen.

Wat gebeurt er nou eigenlijk precies, bij zo'n test op onze locatie? Enkelen van u zijn wellicht al genooddaakt geweest het aan den lijve te ondervinden, maar voor degenen die de ervaring (nog) niet hebben: de test bestaat uit de afname van wat slijm uit zowel de keel als de neus, door middel van swabs (lijken nog het meest op heel lange wattenstaafjes). De swabs met slijm gaan direct in een buisje met bewaarvloeistof (een medium). Op dat buisje staat een barcode, die door de administratieve ondersteuning van de locatie met een scanner gekoppeld is aan de persoonsgegevens van de betreffende bezoeker, die in de computer geregistreerd staan. Deze regi-

gistreerd staan. Deze registratie en koppeling is minstens zo belangrijk als het afnemen van de test zelf. De gevolgen zijn niet te overzien als de uitslagen van een test niet bij de juiste persoon terechtkomen! Dit is ook de reden dat je op een testlocatie niet zonder afspraak kunt komen testen. Het handmatig administreren van persoonsgegevens geeft een te hoog risico op fouten, als daardoor de koppeling van het buisje aan de juiste persoon een lastiger proces wordt.

Inmiddels zijn we al een half jaar operationeel, en vormen we op de testlocatie een goed ingewerkt team. Voor de beeldvorming: het afnemen van een test duurt in zijn geheel minder dan 2 minuten, en zelden hebben we ook op drukke dagen meer dan 10 wachtenden tegelijk in de rij.

Vanaf eind oktober is de drukte overigens weer wat geluwd. Tegelijk met de

daling van het aantal besmettingen die toen zichtbaar werd, is ook het aantal bezoekers van de testlocatie weer wat afgenomen. Nog steeds zijn we 6 dagen per week open, maar het aantal bezoekers varieert nu dagelijks tussen de 150 en 175 (dat zijn er toch nog altijd 900-1000 per week). Dat we niet op maximale capaciteit draaien betekent ook dat de wachttijd om te kunnen testen heel beperkt is, vrijwel altijd kun je binnen 24 uur testen, en heb je ook binnen 24 uur na de afname het testresultaat binnen.

Het werken in een testlocatie is voor een groep van zo'n 25 mensen op dit eiland inmiddels routine, maar wel één die ze met trots en passie uitvoeren. Dagelijks is iedereen weer bereid om in de frontlinie te gaan staan om zijn of haar steentje bij te dragen in het bestrijden van de coronapandemie.

En inmiddels lijkt de volgende uitda-



ging er ook al aan te komen. Minister De Jonge kondigde het een aantal weken geleden al aan: in het nieuwe jaar gaat het vaccinatieprogramma van start. De GGD zal ook hier in de gemeente weer onze medewerking vragen om grootschalig te gaan vaccineren. Of dit gaat leiden tot een aparte testlocatie en vaccinatie locatie dan wel dat we dit gaan combineren, is nog niet duidelijk, maar in de komende weken tot aan de jaarwisseling worden daar de plannen voor gesmeed. De volgende stap om corona onder controle te krijgen!

Herdenking watersnoodramp 2021

Vanwege alle maatregelen, zal de herdenking op 1 februari 2021 er anders uitzien dan andere jaren.

Op dit moment wordt hierover nagedacht en gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Zoals het er nu naar uitziet zal er een online uitzending zijn 's avonds, die u kunt volgen via de kerkomroep.

Houd daarom de berichten in de kranten en op Facebook in de gaten. Hierin zal verdere informatie gecommuniceerd worden over het tijdstip van uitzending.



Rectificatie wijkkaart wijk 1

Helaas staan er op de wijkkaart van wijk 1 verkeerde contactgegevens vermeld. Hierbij de juiste gegevens: Wijkouderling: Jurriën van Kooten, tel.: 06 1118 1263 / email: pgjvankooten@hetnet.nl Contactzuster: Gerda Keijzer, tel.: 0187 492874 Verjaardagszuster: Marijke Klink, tel.: 06 2020 3394

B & B

Bijbellezen & Bidden

Persoonlijk en in het gezin

Webinar (digitale thema bijeenkomst) van Hervormd Dirksland, Stellendam en Meilssant

Datum: 20 januari (leren Bijbellezen) en 3 februari (leren bidden)

Tijdstip: 20.00 – 21.30

Doelgroep: Voor ouders, jeugdwerkers en belangstellenden

Programma onder leiding van L. Dekker (HGJB):

- opening ds Timmerman / ds Hoolwerf
- Theologische inleiding
- Persoonlijke ervaringen van gemeenteleden
- Inleiding op het thema
- In groepen uit elkaar om ervaringen/tips te delen
- Plenaire afsluiting

Aanmelden: jeugdwerk@hervormd-dirksland.nl (bij voorkeur aanmelden voor 13 januari).

Vermeld hierbij welke avond(en) u/jullie aanwezig bent/zijn.

Uitzendingen/kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten zich te conformeren aan de regels van de overheid en het dringende advies van de PKN. Wat dit betekent kunt u vinden op de website van de gemeente.

De diensten zijn live te volgen via kerkomroep.nl en beginnen om 10.00 en 17.00 uur, tenzij anders aangegeven.
LET OP: De wijk waarin u woont en wanneer u de kerkdienst kunt bezoeken, eventuele afwijkingen worden via De Zaaier en de appgroep gecommuniceerd. U dient zich voor elke dienst aan te melden bij de scriba René Verhoeven.

zo 20 december ochtend **wijk 3** Ds. D. Hoolwerf / middag **wijk 4:** Ds. F. Hoek-Schoonhoven

vr 25 december 1e Kerstdag ochtend **wijk 2:** Ds. D. Hoolwerf / middag **wijk 1:** Prop. H.N. Visser-Lisse

zo 27 december ochtend **wijk 4:** Ds. J. van Belzen-Maassluis / middag **wijk 3:** Ds. K. Timmerman-Dirksland

do 31 december Oudejaarsdienst 19.00 uur wijk 1: Ds. D. Hoolwerf

vr 1 januari Nieuwjaarsdienst 10.00 uur wijk 2: Ds. D. Hoolwerf

zo 3 januari ochtend: ds. B. de Borst-Den Bommel **wijk 3/** middag **wijk 4:** ds. R.W. de Koeijer-Waddinxveen

zo 10 januari ochtend **wijk 2:** ds. D. Hoolwerf / middag **wijk 1:** ds. M.J. Middelkoop-Middelharnis

zo 17 januari ochtend **wijk 4:** ds. H. Liefing-Gouda / middag **wijk 3:** ds. D. Hoolwerf

zo 24 januari ochtend **wijk 1:** ds. T.W. van Bennekom-Goes / middag **wijk 2:** ds. K. Timmerman-Dirksland

zo 31 januari ochtend **wijk 3:** drs. A.A. Teeuw-Ridderkerk / middag **wijk 4:** ds. D. Hoolwerf

zo 7 februari ochtend **wijk 2:** ds. D. Hoolwerf / middag **wijk 1:** ds. J.T. de Koning-Alphen a/d Rijn

zo 14 februari ochtend **wijk 4 V.H.A.:** ds. D. Hoolwerf / middag **wijk 3** ds. F. Hoek-Schoonhoven

zo 21 februari ochtend **wijk 3 en 4 H.A.:** ds. D. Hoolwerf / middag **wijk 1 en 2 D.H.A.:** ds. D. Hoolwerf

zo 28 februari ochtend **wijk 1:** ds. D. Hoolwerf / middag **wijk 2:** prop. H.N. Visser-Lisse

2021 Nieuw begin

Met ingang van de volgende editie van Het Visnet hopen we een nieuw begin te maken met een nieuwe drukker voor Het Visnet.

Sinds 2016 hebben we gewerkt met Editoo als drukker. Dit tot volle tevredenheid. Er kon door de redactie online gewerkt worden aan het gereed maken van Het Visnet voor de drukker. Ook de correctie vond online plaats. De kosten voor Het Visnet op deze manier waren echter vrij hoog.

Daarom is met ingang van 2021 gekozen voor een ander bedrijf, namelijk Blad.nl. Voor de redactie werkt dit bedrijf op ongeveer dezelfde manier. Wel vragen we u de kopij voor Het Visnet in het vervolg in te sturen naar het volgende e-mailadres: redactievisnet@outlook.com

Het Visnet zal in het vervolg ook een iets ander formaat krijgen, een handig formaat om door te bladeren/te lezen. Voor de inhoud zullen we ons, samen met u, blijven inzetten om elke keer weer een aantrekkelijk gemeenteblad uit te brengen.

De redactie



Guppies: jaar-cirkel



Het jaar 2020 is bijna voorbij. Met deze knutsel kun je nog eens terugdenken aan dit jaar.

Gebruik een oude ronde kurken pannen onderzetter of je kunt natuurlijk ook een cirkel uit een stuk stevig karton knippen/snijden.

Met decopatch papier en mod podge (gewoon bij de Action te koop) beplak je de onderzetter. Of bedenk een andere creatieve manier om de onderzetter (of cirkel) te versieren.

In het midden kun je op een rondje het jaartal schrijven. Maak deze vast met een punaise.

Versier alle 15 knijpers met stiften. Op een aantal knijpers schrijf je woorden als:

hoop - delen - mooi - bijzonder - zorgen - samen - genieten - verdriet

Hoe kun je deze jaar-cirkel gebruiken?

Aan die knijpers kun je een briefje vastmaken waar je je dankpunten en herinneringen opschrijft. De knijpers waar je een woord op hebt geschreven kunnen helpen om wat richting te geven.

Denk aan wat je samen hebt beleefd, wat was echt een bijzonder moment, waar heb je van kunnen genieten.

Daarna kun je samen met je ouders, broertjes en/of zusjes alles bespreken en kunnen jullie je ervaringen delen met elkaar

Zo samen herinneringen ophalen is een waardevol moment.

Op deze eenvoudige manier kun je stil staan bij alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

365 dagen zijn voorbij gegaan en iedere dag was God erbij.

Breng je dank aan God en natuurlijk is er ook ruimte voor verdrietige gebeurtenissen.

Deze mogen we in Zijn hand leggen.

Als de Heere God moeilijkheden toelaat is Hij dichtbij.

Om te kneden, te vormen, kracht te geven.

Hij wacht totdat we onze moeite en verdriet in zijn hand leggen (Ps 10:14)

Wat heb je nodig:

- 1 ronde kurken onderzetter (of een stuk stevig karton)

- 15 knijpers

- viltstiften

- 1 punaise

- materiaal om de de onderzetter te versieren (bijvoorbeeld: decopatch papier)

- papier (als je dezelfde cirkels wilt als het voorbeeld, kun je die hier vinden: <https://thuisgeloven.nl/winkel/gratis/werkblad-advent-slinger/>)

