

HET VISMET

HERVORMDE
GEMEENTE STEINENWAL



OP PAD MET... PAULUS

3 september - oktober 2016

COLOFON

Uitgave van de Hervormde Gemeente Stellendam-Melissant.

VERSCHEIJNING:

6 keer per jaar

REDACTIE:

Ds. D. Hoolwerf, hoofdredacteur

Leo Blokland

Gert Korteland

Annemarie Tanis

Maddy de Nooijer

Geline Tanis

PREDIKANT:

Ds. D. Hoolwerf.

Tel. Pastorie 0187-701008

E: d.hoolwerf@kpnmail.nl

SCRIBA

A.A.T. Kievit

Tel. 0187-491308

E: bramkievit@xs4all.nl

KOSTER/Preekopname

W.Grootenboer

Tel. 0187-491046

E: wim.grootenboer@upcmail.nl

KERKGEBOUW

Bosschietstraat 4

Tel.0187-492249

KERKELIJK CENTRUM DE RANK

Bosschietstraat 6

beheer M.C. Van Oostenbrugge

Tel. 0187-493223

E: derank@hotmail.com

REKENINGNUMMER KERK

NL98RBRB0851449913 t.n.v.

College van kerkrentmeesters

REKENINGNUMMER DIACONIE

NL09RBRB0896615200 t.n.v.

hervormde diakonie Stellendam

WEBSITE

www.hervormdstellendam.nl

DRUKKER:

Editoo B.V. te Arnhem

**Volgend nummer november/december
inleverdatum 17 oktober.**



VOORWOORD

In de afgelopen weken zijn er veel mensen op reis geweest. Er zijn mensen die dichtbij huis blijven, maar er zijn er ook die verre reizen maken. Op reis ontmoet men andere mensen. Er kan zo maar een gesprekje ontstaan.

In de Bijbel gaat het ook over reizen. In de afgelopen periode ging het over de woestijnreis van het volk Israël. In de komende periode is het thema: Zendingsreizen van Paulus.

Voor de kinderen staat het verhaal van de bekering van Saulus centraal. Van een vijand van de volgelingen van de Heere Jezus werd hij een vriend. Hij werd later Paulus genoemd en heeft aan veel mensen de blijde boodschap verteld.

U leest in dit nummer over mensen in onze omgeving die op hun reis over de Heere God mochten spreken met anderen. Hoe bijzonder zijn de ontmoetingen die ds. Van den Berg had in landen in Oost-Europa. Ook daar mag het zaad van het Evangelie gestrooid worden en wordt er vrucht gezien. Ook het verslag van Corrie Moijes over haar reis naar China is zeer lezenswaard. Wat een andere cultuur. Dat is ook goed op de foto's te zien.

Natuurlijk ontbreken ook de vaste rubrieken niet in deze derde uitgave van 'Het Visnet'.

Veel leesplezier toegewenst.

INHOUDSOPGAVE

3 meditatie

4 visserslatijn

5 startweekend

6/7 op reis met...

8 de zegen van reizen en trekken

9 terugblik

10 'zendingsreis' van Reinout

11 mana

12/13 veldwerk Goeree-Overflakkee

14 vooruitblik

15 preekbeurten en agenda

16 kinderpagina Guppies



HET ZWAARD EN DE BIJBEL

De apostelen hebben in de kunstgeschiedenis hun eigen attribuut ontvangen. Zo draagt Petrus een sleutelbos, Bartolomeüs een mes en Jacobus een pelgrimsstok. Paulus wordt meestal afgeschilderd met een zwaard en een Bijbel in zijn hand. Je zou je kunnen denken aan een fanatieke godsdienst extremist die te vuur en te zwaard het geloof aan anderen wil opleggen. Zoals een IS strijder zijn Kalasjnikov en de koran in zijn hand houdt en dood en verderf zaait. Maar niets is minder waar. Het zwaard verwijst allereerst naar het wapen waarmee hij onthoofd zou zijn. Een martelaar gevallen door het zwaard van Rome omdat hij geloofde in Jezus Christus als zijn Redder. Het geloof kostte hem zijn leven.

O ja, Paulus was wel een fanatiek gelovige geweest. Voordat hij Jezus leerde kennen heeft hij de gemeente vervolgt. Hij brieste dreiging en moord. Met opgetrokken zwaard ging hij naar Damascus. Maar in de ontmoeting met Jezus onderweg werd hij totaal veranderd door de liefde. Hij werd de apostel voor de heidenen. De liefde van Christus dringt hem om mensen het evangelie van de verzoening te brengen. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen, schrijft hij in de Korinthebrief.

En als er al sprake is van een zwaard dan is dat het zwaard van de Geest. Dat is Gods Woord. Met dat Woord wil Hij mensenharten raken. Dat Woord van God, de Bijbel, is een tweesnijdend scherp zwaard dat wil binnendringen in ons. Niet om te doden, maar juist om tot nieuw leven te komen. Op geen enkele manier worden wij in de bijbel ook maar opgeroepen het echte zwaard of geweld te gebruiken om ons geloof te verspreiden. We worden opgeroepen het zwaard van de Geest te hanteren. Daarin ligt Gods kracht om mensen in te winnen voor de liefde van Jezus Christus. Paulus is daarvan zelf het levend bewijs!

D.Hoolwerf VDM

EFEZE 6:17

En neem... het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.



Afbeelding (voorkant):
Saint Paul (1482) door Bartolomeo
Montagna (1450-1523)

VISSERSLATIJN

Wel en wee afgelopen maanden

Zr Jenny Tanis zelf heeft redelijk positieve berichten ontvangen over haar ziekte VHL. De operaties kunnen nog uitgesteld worden. Jarnick en Richard, haar zonen, hebben een positieve uitslag gekregen voor een belangrijk onderzoek. (Prinses Marijkestraat 8, 3251 XP)

Br Buurveld (Schoolstraat 52, 3251 AZ) moest een ingrijpende operatie ondergaan en heeft lange tijd voor revalidatie in Spijkenisse gezeten. Er wordt nu een plek voor hem en zijn vrouw gezocht in een verpleeghuis.

Br Louis Roekx (Henri Dunantstraat 4, 3251 CN) heeft operatie gehad aan zijn hand en verschillende onderzoeken.

Zr Bertha van Heest (Deltastraat 2, 3251 AC) is na verschillende weken in het ziekenhuis nu ernstig ziek thuis.

Br. Gert Korteland (Tulpenpad 35, 3251 CW) is geopereerd aan zijn schouder. Het herstel zal enkele maanden duren.

Zr Marijke Klink (Voorstraat 76, 3251 BE) heeft een operatie ondergaan.

Br Anton Freesen (Korenbloempad 23, 3251 CT) heeft het erg moeilijk en ontvangt psychische ondersteuning om weer stabiel in het leven te staan.

Br Kees van Eck (Westdijk 56, 3241 GV Middelharnis) onze organist, tobt erg met zijn gezondheid en heeft verschillende operaties ondergaan.

Gerrit en Gerda Keijzer hebben een kleindochter gekregen: Charlotte, dochter van Alfred en Hilbertine. Wim en Henny Grootenboer kregen een kleinzoon, Seely James, zoon van Warren en Liesbeth Baerg (Box 67, Demaine, SK SOL ORO, Canada). Deze periode zijn Wim en Henny naar Canada om hun kleinzoon te bewonderen.

ARABISCH-NEDERLANDSE DOOPDIENST

Hecham Timsani komt als vluchteling uit Syrië en woont al een periode in Nederland (De Curaçao 11, 3224 GH Hellevoetsluis). Hij wil heel graag gedoopt worden en heeft gevraagd of dit in onze gemeente mag gebeuren. Hecham is een gescheiden vader van vier zonen Mohamed (17), Chasjan (15), Laith (12) en Ayman (5). Verschillende gesprekken zijn er geweest ter voorbereiding. Hij is tot geloof gekomen in Jezus Christus en is diep onder de indruk van de liefde van de Vader. Gezien zijn moslimachtergrond is dit een grote stap. Op DV 9 oktober zal de doopdienst plaatsvinden waarin ook zijn jongste kinderen mee gedoopt zal/zullen worden. Om de Arabische familie en vrienden tegemoet te komen is gevraagd aan ds. Sahid van de Arabische 'Jezus Het licht van de wereld' Kerk in Rotterdam de preek te doen. Hij is al eens eerder bij ons voorgegaan. We heten broeder Hecham van harte welkom in onze gemeente en dat de doop mag leiden tot een nieuw leven met Christus.

In memoriam Cor van Oudenaarden



Cornelis van Oudenaarden mocht de leeftijd van 83 jaar bereiken. Zolang zijn gezondheid het toeliet bezocht hij de kerkdiensten. De laatste jaren van zijn leven waren moeilijk vanwege veel ziekte van hem, van zijn vrouw en het verdriet om het verlies van hun dochter Ria. Op de rouwkaart stonden de woorden: De HEERE is mijn Herder. Wij condoleren Mevr. van Oudenaarden, haar dochter Corma en de kleinkinderen met het verlies van hun lieve man, vader en opa en wensen hen de sterkte en kracht van de Heere toe in deze dagen van verdriet en rouw.

BEDANKT!



Ronald van Wolferen heeft een mooi schilderij aan de kerk gegeven. Een eigen bewerking van de 'Schepping van Adam' van Micheangelo. Ronald is kunstenaar in ons dorp en als vrijwilliger betrokken bij Caledo. Het schilderij hangt in de consistorie.



STARTWEEKEND VOOR DE GEMEENTE

Op pad met Paulus naar Schone Havens (Hand.27:8)

Zaterdag willen we samen een bezoek brengen aan Schone Havens. We starten met koffie in de Rank waarna we vertrekken per fiets (half uurtje) of auto. Met een gids willen we het stadje bekijken en een bezoek brengen aan de plaats waar de mensen van DE WEG samenkomen. Hierna is er tijd voor uw eigen lunchpakket en wacht er in de Rank een koude versnapering met warme bramen.

EERSTE ZENDINGS-REIS VAN PAULUS

24 & 25
SEPTEMBER

De juiste tijden worden nog doorgegeven. Zie hiervoor op de website of het formulier in de kerk.

Zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst. Thema: Op pad met Paulus.(Handelingen 13 en 14) Na deze dienst is iedereen van harte welkom voor een kop koffie, thee of frisdrank met iets lekkers. Aansluitend is er een preekbespreking en tevens een kinderprogramma rondom Paulus.

Voor de maaltijd mag iedereen iets meenemen wat u eet als u op pad bent. Het liefst koude gerechten. Het is leuk als dit gerechten zijn waar u een bijzondere herinnering aan hebt. Bijvoorbeeld: u neemt graag (koude) pannenkoeken, hartige taart, sandwiches, gehaktballletjes, fruit, salades, pizza's etc mee. Het zou fijn zijn als u voor 2 personen extra mee wilt nemen.

Wilt u zich voor 16 September opgeven bij Corrie Moijsses, Marijke Klink of Anja Hoolwerf?



Paulus is een van de belangrijkste personen van het Nieuwe Testament. Hij heeft heel wat afgereisd in zo'n 20 jaar van zijn leven. Dit seizoen gaan we samen met hem op pad. Wat heeft hem bewogen? Waar is hij geweest? Hoe richtte hij gemeenten op?

Ontmoeting, geloofsgesprek en geestelijke verdieping zijn belangrijk voor ons leven. Veel mensen doen al (jaren) mee en ervaren dat als een grote zegen. De Huisbijbelkringen komen 6 keer bij elkaar en vinden plaats op de 2e dinsdag van de maand. De Bijbelstudies sluiten aan bij een preken-serie over de zendingsreizen van Paulus.

We gebruiken het boekje 'Paulus beter begrijpen' van Niels de Jong en Henk Boerman. Aanvraag studieboekje en aanmelding kan bij Riet Both. Tel. 0187-682348 rietboth@kpnplanet.nl **Graag opgeven voor 26 september.**



OP REIS MET... CORRIE MOIJSSSES

NAAR CHINA VAN 12 APRIL TOT 3 MEI.

De aanleiding om naar China te gaan is, omdat mijn broer en schoonzus er wonen, namelijk in Shjanghai. Om bij hen op bezoek te gaan.

Maar als ik naar hen zou gaan wilde ik ook meer van het land zien. Dus heb ik een rondreis van veertien dagen gedaan en daarna nog een week in Shjanghai bij de familie.

De reis in China begon in Beijing een stad met 22 miljoen inwoners. Daar hebben we de hoogtepunten bezocht, zoals de muur. En het plein van de hemelse vrede, de verboden stad en het Olympische dorp. Ook bezochten we de Hutong, dit is een volkswijk binnen Beijing. er zijn veel van deze wijken verwijderd in verband met de bouw van het Olympische dorp.

Met de nachttrein zijn we naar Xiang gereisd om het Terracottaleger te bekijken. Het was heel groot en indrukwekkend. We zakte steeds zuidelijker, richting Shjanghai. Met een hogesnelheidstrein en nog twee keer met de nachttrein. We bezochten veel tempels met Boeddha, ook grotten met Boeddhabeelden, dat was in Longmen. Pagodes beklommen, prachtige tuinen bezocht, gevaren. Het was een vol programma, ik kan nog wel meer opnoemen.



WAT ME OPGEVALLEN IS, DAT WE NIET OVER POLITIEK MOCHTEN PRATEN. OOK WERD ER NIET OVER RELIGIES GESPROKEN.



Wat me opgevallen is, dat we niet over politiek mochten praten. Er werd niets over verteld. De tijd van MAO was nog wel voelbaar aanwezig, je kwam regelmatig portretten en beelden van hem tegen. Ook werd er niet over religies gesproken. Ik heb er wel naar gevraagd bij de gidsen die we hadden, die zeiden dat ze er niets van wisten. Ik heb het idee dat ze geïnstrueerd zijn dat ze er niet over mochten praten net als over de politiek.



Toen we in Shjanghai aankwamen was het een leuk weerzien met mijn familie. Daar eerst wat uitgerust. Later gewone dingen gedaan, gewinkeld, naar de lapjes en knoopjesmarkt, alles in het groot. Naar een tuincentrum, nog in een museum geweest met klederdrachten en porselein. Met de fiets en de metro door Shjanghai. Gewandeld langs de rivier de Yangtse met een prachtige skyline, vooral s avonds als alles verlicht is.

De chauffeur van mijn broer is Christen, deze gaat naar een soort evangelische gemeente. Ook zijn er veel huisgemeenten. De vrouw van de president van China, XI PING is ook Christen. De chauffeur vertelde dat het Christendom in China erg groeit. De chauffeur heeft inmiddels ontslag genomen en werkt nu voor de kerk.

Je zag weinig kerken, ik heb er wel gezien, waar we met de bus langs kwamen, er stond een kruis op. Tempels met Boeddha heb ik wel veel gezien. Maar voor mijn gevoel is de politiek de grootste religie. Nog iets wat ik had, op mijn telefoon heb ik altijd een dagtekst, deze was soms versleuteld in andere tekens, zodat ik deze niet kon lezen. Wel heb ik een keer de kerkdienst uit Stellendam kunnen volgen. Nu zijn in China alle godsdiensten vrijgegeven.

OP MIJN TELEFOON HEB IK ALTIJD EEN DAGTEKST, DEZE WAS SOMS VERSLEUTELD IN ANDERE TEKENS, ZODAT IK DEZE NIET KON LEZEN.

DE CHAUFFEUR VERTELDE DAT HET CHRISTENDOM IN CHINA ERG GROEIT.

Het is een prachtig land, met schitterende natuur. Ik kijk terug op een fijne tijd. Goede ontmoetingen gehad met de groepsleden van de reis. Het was een zeer gemengd gezelschap. Heerlijk om mijn familie ontmoet te hebben en te weten hoe en waar ze wonen. Grote dankbaarheid zoals alles verlopen is en om deze reis te kunnen en mogen maken.



DE ZEGEN VAN REIZEN EN TREKKEN



In 1992 mochten we voor het eerst christenen bezoeken in Oost Europa. Toen hadden we geen enkel besef dat dit het begin zou zijn van een lange reeks jaren, waarin we veel over de aardbodem zouden trekken om anderen het evangelie te mogen verkondigen.

De eerste jaren waren soms best heftig omdat de landen van het voormalig Oostblok nog gesloten waren. We brachten veel Bijbels over de grenzen. Wonderlijk was het hoe de Heere daarin de wegen baande en zo voorspoedig maakte. Ik herinner me nog het moment dat we aan een riviertje stonden nadat we een vracht Bijbels afgeleverd hadden. Ineens kwam er een man op een brommer aanrijden en stopte bij ons. We schrokken. Mijn vrouw en onze toen nog kleine kinderen, keken wat angstig. Maar we raakten in gesprek, zo goed en kwaad als dat ging. Uiteindelijk kwamen we bij ps. 99 terecht: "De Heere regeert, dat de volkeren beven." Ik mocht geloven en maakte hem duidelijk dat de Heere dat ook voor Roemenië tonen zou.

In 1989 kwam de ommekeer, toen het IJzeren Gordijn viel. Het was daarna mogelijk om openlijk en vrij te reizen. Overal waar maar deuren open gingen of een uitnodiging kwam, mocht in een uitwisseling het zaad van het Evangelie gestrooid worden.

Wij kregen op een reis in herinnering, dat we die man op zijn bromfiets ontmoet hadden. We besloten, toen we in de buurt waren, nog weer eens naar dat riviertje te rijden. Maar ja, ik had geen adres en geen enkel aanknopingspunt. We draaiden met onze bus van de verharde weg af en reden het zandpad op naar de rivier. Ik keek in mijn spiegel en zag een bromfiets achter me aan komen. We stopten. We keken elkaar in de ogen. We stapten uit, openden onze Bijbel bij ps. 99 en waren diep verwonderd. Vervolgens

ging hij zijn jeugdgroep halen en hebben we bij de rivier liederen gezongen om de Heere te loven voor Zijn grote goedheid en trouw.

Totdat die uitnodiging kwam, ruim 25 jaar geleden, om in een gevangenis voor te gaan. Ik weigerde, met redenen omkleed. Op mijn terugrit naar Nederland was ik in de war. Wat wil de Heere met mijn leven?



Het volgend voorjaar kwam opnieuw de roep. Ik kon het niet langer weerstaan. Sinds die tijd mochten we met grote regelmaat de gevangenissen bezoeken.

Op elke rit ontmoeten we weer gevangenen die getuigenis afleggen hoe de Heere in hun leven begonnen is. Ik denk aan die man, die al 9 ½ jaar zat. Hij vertelde hoe hij in het begin ons gezin ontmoet had en hoe de Heere hem door Zijn Woord gegrepen had. Daarna was hij overgeplaatst naar een andere gevangenis en bezocht elke week de Bijbelstudiegroep. Nog een half jaar en dan zou hij vrij zijn. Terug naar zijn oude vrienden? Onmogelijk! Er was maar één Naam meer, die hem lief was geworden, de naam van Jezus Christus, Zaligmaker van zondaren. Dit zou hij aan iedereen gaan vertellen.

Na onze terugkeer uit Azië mochten we in Ouddorp beginnen, part-time. De GZB vroeg of we de rest van de tijd voor hen wilden gaan werken. Wat een wondere combinatie mocht dit worden. Zo reizen we elk jaar een aantal keren naar Roemenië met ons gezin. De touringcar doet al 22 jaar dienst, al is hij 32 jaar oud. Het wordt ook moeilijker zonder lift voor de rolstoelen. Maar de Heere heeft altijd nog voorzien. En dát het een zegen is dat onze kinderen

JIJ BENT EEN LICHTSTRAAL, TEMIDDEN VAN STEEN EN STAAL...

mee blijven gaan, is wel duidelijk. Ik denk aan die ontmoeting in de gevangenis, waar Grace haar lied "Amazing Grace" zong. Plotseling liepen twee gevangenen onder het houden van de meditatie weg. Even later kwamen ze terug. Na afloop van de dienst gaven ze ieder een zelfgemaakte kaart aan Grace en zeiden: "Jij bent een lichtstraal temidden van steen en staal . . ." Dat vergeten we nooit meer.

Zo blijven er tijdens de reizen van die mooie ontmoetingen, waarvan we de Heere de eer willen geven. Hij leidt het leven van iedereen. Zalig wie zich mag laten leiden. We hopen dat de Heere ons nog een poosje in Zijn dienst gebruiken wil tot zegen van velen.

We voelen ons rijk gezegend met de vier jongste meiden die zo trouw meetrokken, Willeke, Annemarieke, Geerke en Mieneke. Zij betekenen ook veel in de verzorging van Samuël en Grace.

De Heere is goed en groot . . .

Ouddorp, augustus 2016, ds. en mevr. C. van den Berg-van Wijk en kinderen

ER WAS MAAR EEN NAAM MEER, DIE HEM LIEF WAS GEWORDEN, DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, ZALIGMAKER VAN ZONDAREN. DIT ZOU HIJ AAN IEDEREEN GAAN VERTELLEN.

KINDERDIENST

Het was een mooie kinderdienst voor de zomer met veel kinderen en een ware 'reus' in de kerk. Met dank aan Jaap van Heest en Nelleke van Kempen die Goliath gemaakt hebben. Na de dienst mocht iedereen met Goliath op de foto en deze meenemen in een eigen gemaakt lijstje. Op de meetlat kon iedereen zijn lengte streepje zetten. Goliath is groot, maar God is groter! Tijdens de dienst kregen Dithiano en Daniel een zegen voor hun overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. God gaat met je mee!



MEETLAT

Staat jouw streepje er al op?



GOEDE SPULLEN MARKT

Na weken van voorbereiden mochten we op 18 juni weer de goede spullenmarkt houden, met heel veel vrijwilligers, waarvoor onze dank. Zonder hen is dit echt niet te verwezenlijken.

Om 6 uur in de ochtend zijn de eerste sterke mannen al bezig om de kramen op te zetten. Daarna worden de spullen in de kramen gezet.

We beginnen de dag in de kerk om met elkaar Gods zegen te vragen over deze dag.

We kunnen, ondanks de regen, terugzien op een mooie, gezellige, samenbindende dag.

Mensen van buiten de gemeente konden op het terras genieten van een kopje koffie met een echte Flakkeese bolus, of een gebakken visje.

Blij zijn we met de mooie opbrengst van ruim € 6.000,00, waarvan € 1000,00 bestemd is voor de zending voor de Fam. van Heiningen in Thailand waarvan wij deelgemeente zijn.



'ZENDINGSREIS' VAN REINOUT IN THAILAND

Tijdens een cursus voor kerkplanters een paar jaar geleden werd de volgende vraag gesteld: 'Wat deed Paulus als eerste als hij op een nieuwe plek kwam om het evangelie te verkondigen?'. Het is interessant om te zien dat Paulus altijd eerst de Joden en/of de Synagoge opzocht. Hij zocht als het ware naar een brug om de stad te bereiken met het evangelie. Hij zocht naar de mensen die God voorbereid had... Mensen die meer wisten dan de 'heidenen'. Toch is het ook goed om te zien dat het daar niet bij bleef. Paulus uiteindelijke doel was om een gemeente te starten en zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie. Zodra er een kerk gesticht was ging Paulus naar de volgende plek. Niet dat het werk dan klaar was in die plaats, maar de kerk was zelfstandig genoeg om zelf te functioneren. Paulus hield via via contact met de gemeenten die hij plantte en schreef brieven, zoals we die in het nieuwe testament vinden.

Voor ons als zendingswerkers is de strategie nog niet veranderd. Elk nieuw dorp waar we naartoe gaan om leduurpakketten uit te delen begint met een bezoek aan de hoofdman van het dorp om te vragen of er mensen zijn die christen zijn of mensen die ooit naar

een kerk geweest zijn. Deze mensen kunnen een vitale brug vormen in een dorp. Meestal zijn die mensen er niet, maar soms zijn er verassingen.

Zo helpen we als gemeente van Yang Sisurat een nieuw zendingsechtpaar (Ewoud en Gerjo Koning) dat een kerk wil planten in Na Dun, het naburige district. Samen met Phoo Od had ik een huis gevonden voor



ze. Het nadeel van het huis was dat het vrij afgelegen lag. Toch was dit het enige plekje dat beschikbaar was en omdat we gebeden hadden dat God ons zou leiden is er voor dat huis gekozen.

Tijdens evangelisatie kwamen we al snel bij de burens terecht. En wat bleek? De buurman had ooit als kind op een christelijke school gezeten in Bangkok. Hij herinnerde zich nog veel verhalen en toonde interesse in het evangelie. Na het bouwen aan de relatie konden we een bijbelstudie groep starten met zijn gezin. Inmiddels is deze groep een aantal weken bezig. Het gezin begint

ZODRA ER EEN KERK GESTICHT WAS GING PAULUS NAAR DE VOLGENDE PLEK

steeds meer dingen te begrijpen en komt soms mee naar de kerk in Yang Sisurat. Vandaag belde dat man dat hij voor de bijbelstudie vanavond een aantal anderen had uitgenodigd. Een heel positief teken.

We bidden dat het gezin van Phoo Soephaap tot geloof zal komen en de brug zal zijn in dit nieuwe district. Als de kerk van Yang Sisurat, Ewoud en Gerjo en Phoo Soephaap samen een kerk kunnen starten is er weer een district bij waar God aanbeden wordt. Zo is het ons verlangen dat het evangelie zich zal verspreiden door Isaan. Totdat er in alle districten en subdistricten groepen en kerken zijn waar God verheerlijkt wordt. Laten we samen blijven bidden dat dit op een dag waarheid zal zijn.

DABAR KLEPPERSTEE



Dit jaar weer hebben twee teams vier weken mooi werk gedaan op de Klepperstee. We kijken terug op een gezegende periode waarin jongeren het evangelie van Jezus Christus mochten delen met de kinderen en mensen op de camping. Mede mogelijk door uw gebeden en betrokkenheid.



VOOR ONS ALS ZENDINGSWERKERKS IS DE STRATEGIE NOG NIET VERANDERD

MANNA

De deur naar Nergensheen

Volgens Wikipedia is een deur een beweegbaar element ter afsluiting van een ruimte. Door een deur kom je altijd in een andere ruimte, een ander vertrek, binnen of buiten. U zult nu wel denken; wat is dit voor een schrijfsel dat gaat over deuren. Maar over een deur is veel te zeggen.

Open deuren kunnen nodeloos worden ingetrapt.

Je kunt direct met de deur in huis vallen, maar je kunt ook iemand de deur wijzen. En er zijn soms situaties waarbij je onmogelijk met iemand door één deur kunt.

Deuren zijn er in veel soorten, maten en materialen: je hebt schuur- en garage-deuren, voor- en achterdeuren, die ons beschermen tegen ongewenst bezoek, sluisdeuren die ons beschermen tegen water. Ook zijn er deuren waarachter geheimen verborgen worden, zoals kluis- en slaapkamerdeuren. Dan zijn er nog deuren die ons mee op reis nemen.

En zo komen we bij de deur waar ik zo heel erg blij mee ben, dat is de deur naar **Nergensheen**. Hij kan niet open en is ook niet dicht. Hij staat daar maar, tussen de planten en heeft dus geen functie als deur. Maar hij was deze zomer wel mijn inspiratie en rustpunt, omdat hij nergens heen gaat. Ik vond het heerlijk om te kijken naar die deur en nergens heen te gaan. Gewoon in de tuin te zitten en in mijn hoofd te spelen met "deur" woorden en zinnen.

Ik wil er graag een paar met u delen;

De **deur** van de voorhof van de tabernakel is 10 meter breed, iedereen kan er doorheen.

God is zo machtig dat Hij bronzen **deuren** met ijzeren grendels kan openbreken.

Jezus zelf is de **Deur** van de veilige schaapskooi.

Hij staat aan onze **deur** en klopt, maar Hij kan zelfs door gesloten **deuren** binnenkomen.

En zo zou ik nog wel een poosje "deur" kunnen gaan.

En toch..... in de vakantietijd dacht ik vaak aan al die mensen die op weg zijn met vliegtuig- bus- en autodeuren. Dan voel ik mij dankbaar en blij dat ik ontspannen bij mijn eigen deur mag zitten die nergens heen gaat. Maar meer nog dat ik weet van een geopende Deur die niemand sluiten kan.

Manna



DAN VOEL IK MIJ
DANKBAAR EN BLIJ
DAT IK ONTSPAN-
NEN BIJ MIJN
EIGEN DEUR MAG
ZITTEN DIE NER-
GENS HEEN GAAT.



DE 3 SOLA'S

SOLA GRATIA

SOLA FIDE

SOLA SCRIPTURA

REFORMATIEHERDENKING 31 OKTOBER



Maandag 31 oktober is er de reformatieherdenking op de Kop van Goeree. De samenkomst begint om 19.30 in de Hervormde Kerk te Stellendam. Sprekers zijn ds C.van de Berg, ds A.ten Brinke en ds D.Hoolwerf. Een koor zingt onder leiding van Jurriën van Kooten. De dienst wordt georganiseerd door de Hervormde kerken van Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Er is een collecte voor In de Rechte Straat (IRS) en na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken.

VELDWERK GOEREE OVERFLAKKEE

U heeft er ongetwijfeld al eens over gehoord. De veldwerker(s) op ons eiland. Het veldwerk loopt inmiddels al sinds 2009 en wordt professioneel ingevuld door de Stichting Ontmoeting. Hoe gaat het nu eigenlijk? Speelt het nog? Wie is of wie zijn de veldwerker(s). Zomaar wat vragen.

Het begin

In 2007/2008 liep op het eiland het project "Het Geheim van Goeree". Een project dat zich richtte op de aanpak van drank- en drugsproblematiek op het eiland en ook het bespreekbaar maken ervan onder de bevolking. De toenmalige vier gemeenten hadden vanuit het project ook de vraag bij de kerken neergelegd wat zij hier in konden betekenen. Op initiatief van de adviseur van het dienstencentrum van de PKN is een werkgroep bijeengekomen met vertegenwoordigers vanuit de gehele breedte van kerkelijk Goeree-Overflakkee. Met deze werkgroep is gekeken naar wat de kerken konden betekenen en is het idee van een veldwerker aangedragen. Met Stichting Ontmoeting is overeengekomen dat zij invulling konden geven aan het veldwerk dat vervolgens gefinancierd zou worden door de kerken. Februari 2009 is er een start gemaakt met instemming van ruim 80% van de kerken op het eiland. Vanaf dat moment was de veldwerker een feit en is deze bekend geworden als de man die op de motor over het eiland reed, Jaco Hakkenberg.

Het werk tot nu toe - ontwikkelingen



Inmiddels loopt het veldwerk al ca. 7 jaar en is er heel wat gebeurt. We sommen het kort eens op:

2009: Start veldwerk door Jaco, bekend raken op het eiland, kennismaken met de bevolking en hulpverlenende instanties, enz.

Vanaf het begin dragen de kerken de kosten voor het werk. Het unieke van dit project is dat de kerkelijke breedte van het eiland hier samen in optrekt met een gezamenlijke opdracht: Omzien naar onze naaste in nood!

In 2010-2011 start ook het overleg met de gemeenten om te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. Dit resulteert in een opdracht voor de inzet van een jongerencoach. Het werk van deze jongerencoach, het begeleiden van jongeren die in de problemen zijn gekomen, sluit aan op het veldwerk, het (outreaching werk) opzoeken van jongeren die in de problemen zitten.

Met de combinatie van het veldwerk en het jongeren coach werk ontstaat ook een verdeling in de bijdrage. Ca. € 30.000 wordt bijgedragen door de kerken en ca. € 60.000 wordt betaald door de burgerlijke gemeente. Een mooie samenwerking tussen de verschillende kerken en kerkgenootschappen op het eiland en de plaatselijke overheid.

2014, na 5 jaar stopt Jaco Hakkenberg als veldwerker en wordt hij opgevolgd door Arjan Smit.

Begin 2015 geeft Arjan Smit aan zijn werk als veldwerker/jongerencoach te willen beëindigen.

HOE WE DAT DOEN

Aanwezig

De jongerencoaches zijn op de motor op pad op het eiland Goeree-Overflakkee om actief de jongeren in een sociaal isolement ook te ontmoeten.

Toegankelijk

Vanuit de eigen leefwereld kunnen de coaches meedenken in de levens van jongeren. Effe samen een bakkie koffie doen is vaak het juiste moment om de situatie te bespreken.

Professioneel

Onze coaches werken in een professioneel netwerk van de hulpverlening, en zullen zich inspannen voor een warme overdracht naar de juiste hulpverlener

"DE BETALINGSHERINNERINGEN VLIEGEN OM M'N OREN, HOE KOM IK ER VANAF?"

"VEEL VRIJE TIJD, ELKE AVOND LAAT EN 'S MORGENS LANG OP BED. EIGENLIJK ZOU IK VEEL LIEVER GEWOON WERKEN!"

"EERST BEPAALDE IK ZELF WANNEER IK DRUGS GEBRUIKTE. EN NU...EERLIJK GEZEGD KAN IK NIET MEER ZONDER."

HET VELDWERK RICHT ZICH OP HET EILAND GOE- REE-OVERFLAK- KEE. EENS HET WITTE EILAND GE- NAAMD, MAAR NOG STEEDS EEN EILAND MET VER- BOREN KANTEN. ER IS OP HET EI- LAND EEN INTEN- SIEVE SAMENWER- KING MET ALLE KETENPARTNERS.

Voor de opvolging zoekt Stichting Ontmoeting naar mogelijke vervanging, waarbij wordt ingezet op een duo. Dit duo wordt ingevuld door Marco Koomans Van den Dries en Jaco Hakkenberg. Een bekende op het eiland, maar beiden bekend in het veldwerk. Inmiddels zijn Marco en Jaco al weer 1,5 jaar actief op het eiland als veldwerkers/jongerencoaches.

Het werk anno 2016

Na ruim 7 jaar veldwerk zien we.....:

Jongeren zijn en blijven kwetsbaar, er schuilt enorm veel gevaar in de verslavingsproblematiek; Het is belangrijk om jongeren die geholpen zijn te blijven ondersteunen. De verleiding blijft groot. Hier zien we een mooie taak voor de ker-



kelijke gemeenten (nazorg);

Het veldwerk en de combinatie als jongerencoach draagt op een hele goede wijze bij aan de zorg. Er zijn al heel wat jongeren gevonden, geholpen en uit de problematiek gehaald;

Er is sprake van een unieke samenwerking tussen de verschillende kerken op

het eiland. Samen bezig met dezelfde Bijbelse opdracht!

Het werk wordt gezegend! Uw gebed is en blijft nodig!

Wilt u meer weten of zoekt u contact met een van de veldwerkers/jongerencoaches? Dan zijn hier de contactgegevens:

Website: <http://www.veldwerkgoereeeoverflakkee.nl/>

Marco: 06-34362544 / mkoomansvddries@ontmoeting.org

Jaco: 06-18347141 / jhakkenberg@ontmoeting.org

OPVANGHUIS VOOR OUDEREN

BRIDDHASHRAM in KATHMANDU - NEPAL

Als je oud bent in Nepal en je hebt een goed sociaal netwerk dan word je (goed) verzorgd.

Dat ligt anders voor mensen die geen familie (meer) hebben. Zij worden vergeten en zijn gedoemd tot een erbarmelijk en bedelend leven op straat. Enkeligen hebben geluk en mogen in een Briddhashram wonen. Dit is een opvanghuis voor dakloze, en veelal gehandicapte, ouderen.

De ouderen in de Briddhashram in Kathmandu wonen in een deel van het tempelcomplex van de Pashupatinath. Deze Briddhashram biedt plaats aan circa 200 mensen, ouder dan 65, waar ze onderdak, eten en elkaar hebben. De mensen hebben bijna allemaal iets te doen: ze doen hun eigen was, helpen mee met eten bereiden, verzorgen de planten of helpen elkaar. Zij hebben weer een nieuwe sociale omgeving gevonden.

Cor Lokker
www.corlokker.nl



JEUGDCLUBS

Beste jongens en meiden,

Op 24 september zal de startdag van de jeugdclubs plaatsvinden. Je bent welkom van 13.00 tot 16.00 uur. Daarna zullen de jeugdclubs voor de jongens en meisjes van groep 5 tot en met 8 weer beginnen. De clubavonden duren 1,5 uur en vinden op verschillende doordeweekse avonden plaats. Tijdens de club denken we met elkaar na over wie God is en lezen we uit de Bijbel. Daarna gaan we met elkaar knutselen of doen we een spel. We hopen met elkaar een fijn clubseizoen te hebben! Alle kinderen van groep 5 tot en met 8 zijn van harte welkom!

Maandagavond 18.30-20.00 groep 7/8 meiden

Maandagavond 18.30-20.00 groep 5/6 jongens

Dinsdagavond 18.30-20.00 groep 5/6 meiden

Vrijdagavond 18.30-20.00 groep 7/8 jongens

Hartelijke groetjes en tot ziens,
Leiding jeugdclubs



BELIJDENIS DOEN

Christen zijn betekent Zijn naam belijden en Zijn wil doen.

Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen (Hebr. 13:15,16).

Wil jij je openlijk uitspreken voor de Naam van Jezus? Wie kiest voor Hem hoort bij Hem. In de kerk hebben we daarvoor een mooi moment van belijdenis doen in het openbaar: voor God, Zijn gemeente en voor de wereld. Welkom in de wereldkerk van christenen en je mag ook Christus' dood verkondigen in het vieren van het Heilig Avondmaal.



Ik roep alle volwassenen op, die nog geen belijdenis hebben gedaan, zich aan te melden en mee te doen met de belijdeniscatechese. Wie ontdekt Wie Jezus is, zal Zijn Naam vol bewondering belijden. Jezus U bent Mijn Redder!

We komen zo'n 20 keer bij elkaar voor Pinksteren waarop de belijdenisdienst zal plaatsvinden. De eerste bijeenkomst voor nadere kennismaking en invulling van data en tijden is donderdag 6 oktober 20:00 uur in de Rank. Graag van te voren opgeven bij mij d.hoolwerf@kpnmail.nl - 0187-701008



CATECHISATIE

Follow Me



Catechese voor jongeren die de basisschool verlaten tot en met 15 jaar. De bijeenkomsten worden gehouden op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur en starten op 3 oktober 2016. Locatie: De Rank
Mentoren zijn Riëtte, Ina en Marianne.

Follow Me Next

Catechese voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar. De bijeenkomsten worden gehouden op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur en starten op 3 oktober 2016. Locatie: Het Forum
Mentoren zijn Evelien en René

18+

Gespreksgroep voor jongeren van 18 jaar en ouder. De bijeenkomsten worden gehouden op de tweede zondag van de maand na de morgendienst en starten op zondag 9 oktober 2016.
Gespreksleiders zijn Gert en René

AVONDGEBEDEN WINTERWERK

Biddende te allen tijd in de Geest- Efeze 6:18

De week voor het startweekend **maandag 19 tot en met vrijdag 23 september** is er elke dag een avondgebed in de kerk. Aanvang is 21:40 en het duurt ongeveer 20 minuten. Het is een moment van stilte, schriftlezing, lied en gebed gericht op de start van alle werkzaamheden in de gemeente. Hierbij wordt er niet van u verwacht dat u zelf ook hardop mee bidt als u dat liever niet doet. Bij alles wat we dit winterseizoen weer gaan doen is het goed te beseffen dat we in alles van God afhankelijk zijn. Door te bidden met elkaar verwachten we grote dingen van God in onze gemeente. Hij is een hoorder van de gebeden! Ik hoop u/jou te ontmoeten op deze avonden. Het is ook een waardevolle manier om samen de dag af te sluiten voor het aangezicht van God.

PREEKBEURTEN SEPTEMBER

Zondag 11-09-2016 - Heilig Avondmaal

Morgendienst 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam

Zondag 18-09-2016

Morgendienst 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
ds.F.Hoek - Schoonhoven

Zondag 25-09-2016 - Start winterwerk

Morgendienst 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
ds.H.C.Marchand - Nieuwerkerk a/d
IJssel

2 OKTOBER ISRAELZONDAG



Zondagmorgen 10:00 uur zal er een dienst zijn waarin we bijzonder stil staan bij onze onopgeefbare verbondenheid met Israël. Welkom!

AGENDA

14 september Wijkteamoverleg 19.30 uur in de Rank
24/25 september Startweekend Winterwerk
28 september Kerkenraadsvergadering
2 oktober 10.00 uur Israelzondag. Koffiedrinken na de avonddienst en zingen
6 oktober 20.00 uur inschrijf- en kennismakingsavond belijdeniscatechisatie in de Rank
9 oktober Arabisch-Nederlandse doopdienst
23 oktober Welkomstdienst VBK
26 oktober Kerkenraadsvergadering
31 oktober 19.30 uur Reformatieavond

PREEKBEURTEN OKTOBER

Zondag 2-10-2016 - Israëlzondag

Morgendienst 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
ds.J.Brouwer - Veen

Zondag 9-10-2016 Doopdienst

Morgendienst 10.00 uur
ds. Sahid en ds.D.Hoolwerf
Middagdienst 17.00 uur
Prop.M.M.J.Verheuveel - Schoonhoven

Zondag 16-10-2016

Morgendienst 10.00 uur
Prop.J.G.Macdaniel - Nieuw-Lekkerland
Middagdienst 17.00 uur
Dhr.T.R.Rietveld - Ridderkerk

Zondag 23-10-2016 - Afsluiting VBK

Morgendienst 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
Prop.A.M.van Mourik - Driebruggen

Zondag 30-10-2016

Morgendienst. 10.00 uur
ds.L.J.Geluk - Rotterdam
Middagdienst 17.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam



HERFSTVAKANTIE



Voor alle kinderen van
Stellendam!

18, 19, 20 oktober
in de Rank

Welkomstdienst VBK
23 oktober 10.00 uur

GUPPIES

Er was een gemene man die de volgelingen van Jezus wilde vangen. Zijn naam was Saulus. Hij wist zeker dat alles wat hij over Jezus had gehoord niet waar was. Dus nam hij de mensen die in Jezus geloofden gevangen en doodde hen zelfs.

Maar God wilde dat Saulus voor Hem ging werken. Op een dag, toen Saulus op reis was, stuurde God een helder licht. Het was zo fel, dat Saulus op de grond viel. "Saulus, waarom vervolg je mij?" zei een stem uit het licht. "Wie bent U?" vroeg Saulus. "Ik ben Jezus. Sta nu op en ga de stad in."

Toen Saulus opstond, was hij blind. Zijn vrienden moesten hem naar de stad brengen. Saulus wilde drie dagen niets eten of drinken.

God stuurde een man die Ananias heette naar Saulus. Hij moest voor Saulus bidden, zodat hij opnieuw kon zien. Ananias was bang voor Saulus. Maar Ananias vertrouwde op Jezus en ging toch op weg. Ananias bad en Saulus kon weer zien.

God veranderde het hart van Saulus. Hij werd vriendelijk voor de mensen die in Jezus geloofden. Nu was hij geen vijand van God meer, maar een vriend.

Saulus wilde dat iedereen wist dat Jezus de Redder was die God had beloofd. Overal waar hij kwam, vertelde hij de mensen dan ook wat hij over Jezus wist.

- Handelingen 9:1-31 -



En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden, maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Hand.9:23-25

SAULUS ONTSNAPT

Maak een gat in het blad, net onder de man zijn hand en in de mand net onder de knoop. Doe een touwtje door de gaten en maak een knoop aan de uiteinden. Je kunt nu aan het touwtje trekken en Saulus neerlaten.



HANDELINGEN 10:42

En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Dege-
ne is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.