



HET VISMET

HERVORMDE
GEMEENTE STEINENWALD



FEBRUARI - MAART 2017

DE STEM VAN HET WATER

COLOFON

Uitgave van de Hervormde Gemeente Stellendam-Melissant.

VERSCHEIJNING:

6 keer per jaar

REDACTIE:

Ds. D. Hoolwerf, hoofdredacteur

Leo Blokland

Gert Korteland

Annemarie Tanis

Maddy de Nooijer

Geline Tanis

PREDIKANT:

Ds. D. Hoolwerf.

Tel. Pastorie 0187-701008

E: d.hoolwerf@kpnmail.nl

SCRIBA

A.A.T. Kievit

Tel. 0187-491308

E: bramkievit@xs4all.nl

KOSTER/Preekopname

W.Grootenboer

Tel. 0187-491046

E: wim.grootenboer@upcmail.nl

KERKGEBOUW

Bosschietstraat 4

Tel.0187-492249

KERKELIJK CENTRUM DE RANK

Bosschietstraat 6

beheer M.C. Van Oostenbrugge

Tel. 0187-493223

E: derank@hotmail.com

REKENINGNUMMER KERK

NL98RBRB0851449913 t.n.v.

College van kerkrentmeesters

REKENINGNUMMER DIACONIE

NL09RBRB0896615200 t.n.v.

hervormde diakonie Stellendam

WEBSITE

www.hervormdstellendam.nl

DRUKKER:

Editoo B.V. te Arnhem

**Volgend nummer april/mei
inleverdatum 18 maart.**



VOORWOORD

Opnieuw is bij u Het Visnet bezorgd, een nummer dat geldt voor februari en maart.

Het thema dat wij voor deze keer gekozen hebben is: WATER.

Rondom deze tijd herdenken we weer de watersnoodramp van 1953. Wat kan water dan verwoestend zijn.

In de Bijbel staan ook heel veel teksten die met water te maken hebben. Dan gaat het niet alleen om de verwoestende kracht. Het verwijst ook naar "leven", en naar "nieuw leven".

In Jesaja 55 Staat: "O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk."

Het is fijn, dat veel gemeenteleden, jongeren en ouderen, dit blad lezen en ook hun bijdrage leveren aan dit magazine.

We wensen u en jou veel leesplezier.

De redactie.

INHOUDSOPGAVE

3 meditatie

4 water

5 visserslatijn

6 doop

7 doop/manna

8 herdenking watersnoodramp

9 water...zit in het bloed

10/11 op pad met...

12 vrijwilligerswerk

13 follow me

14 diversen

15 preekbeurten

16 kinderpagina Guppies



MEESTER, WIJ VERGAAN...

Tijdens het lezen van het verhaal in Lukas 8 over de storm op het Meer met Jezus kwam bij mij dat kinderlied weer in herinnering. Scheepke onder Jezus' hoede... U kent het ook misschien wel.

Het bijzondere zit 'm in dat 'scheepje onder Jezus' hoede'. Dat was bij de discipelen het geval. Want het gebeurde.....dat Hij aan boord van een schip ging.....en Zijn discipelen met Hem.

Van meetaf aan stond dat 'scheepje' dus 'onder Jezus' hoede.' Belangrijk om daarop te letten. Want dan blijkt, dat dit scheepje onder Jezus' hoede blijft! Ook als het gaat stormen. Ook als ze water binnenkrijgen. Hetzelfde water dat hen eerst hoog hield.....en dat hen nu ten onder dreigt te brengen. Wat een angstwekkende gedachte: dat juist datgene waar je in je leven op drijft je vernietiging kan gaan betekenen.....als een vreemde, verre macht het op dodelijke wijze hanteren gaat!

Tòch dus.....ook in die crisis: het blijft onder Jezus' hoede. Het blijft bestànddaardoor.....door Hem.....tegen dat alles!

Het blijft over, hoe imposant de vernietigende krachten ook mogen zijn. Het blijft onder Jezus' hoede.....omdat Jezus Zèlf Hoeder blijft..... Dat is heel wonderlijk. En heel vertroostend!

Maar denk nu eens in, dat zij niet 'onder Jezus' hoede' waren! Op eigen initiatief en alleen met elkaar in een eigen gekozen schip naar eigen doel onderweg waren.....Zoals toch zo vaak ook wij.....eigen wegen gaan. Zonder Hem. Denk dat eens in! Wat dan? Hoe dan?

'Wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor Mijn Vader Die in de hemelen is.....' zegt Jezus. Geen hulp! Geen redding! Ondergang! Ook wij zijn in dit nieuwe jaar op weg..... Maar ook: 'onder Jezus' hoede?' En met: 's Vaders Zoon aan boord?'

Dànen dàn alléén!.....hóe het ook stormen gaat.....is er 'veilig strand voor oog!'

Uit: Bijbels dagboek 'Bij dagen en bij nachten' van Ds J.J. Poort.

Herinnering aan Holland

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken

de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
De lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,

en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

Hendrik Marsman, 1936.



't Scheepje onder Jezus' hoede met de kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing, allen, die in nood zijn, op.....

WATER

In dit nummer willen we diverse aspecten van 'water' belichten. Nu is water om te drinken een eerste levensbehoefte.

In de Bijbel lezen we over drinkwater, bijv. in Genesis 21 waar Hagar water mag putten en in Numeri 20: 8, waar God water uit de rots wil geven aan het volk in de woestijn. Net als het echte water dat toen een heel volk redde van de dood, redt nu 'het levendmakende water' ons van de geestelijke dood. Ook in het Nieuwe Testament staat veel over water geschreven, bijv. in Joh. 2 : 1 t/m 12, waar de Heere Jezus op de bruiloft water in wijn verandert, in Markus 14: 13, waar het gaat over een mens die een kruik water draagt, in Joh. 4: 1 t/m 30, waar Jezus spreekt over het levende water.

In de Bijbel is water een belangrijk symbool voor het leven dat God geeft. Stromen van levend water als beeld van de Heilige Geest, het water van de doop, dat ons reinigt van de zonde, het levende water waarmee Jezus onze innerlijke dorst lest.

Het zijn zomaar een paar voorbeelden.

Water is onmisbaar in ons leven.

In Nederland zijn wij wat dat betreft bevoorrecht. We hebben allemaal schoon, zuiver drinkwater in ons huis. Zet de kraan maar open en je kan het zo drinken. Als je op vakantie bent, wordt het soms afgeraden om water uit de kraan te drinken. Als je het eerst kookt en dan af laat koelen is er niets aan de hand, maar de meeste mensen kopen daar water in flessen.

In Nederland is het ook een trend om water te kopen in meestal plastic wegwerpflessen. Tegenstanders geven aan dat het milieu op die manier belast wordt met een berg afval.

Als je buitenshuis bent, is het handiger om een flesje te hebben, dat je vult met drinkwater en dat je het flesje schoonspoelt en hergebruikt. Scholen worden benaderd om aan dit project mee te werken. Kinderen leren op deze manier een gezonde leefstijl aan en vinden het heel gewoon om als ze dorst hebben water te drinken i.p.v. zoete drankjes.

Eigenlijk biedt deze manier van leven alleen maar voordelen. Het is fris en niet plakkerig, gemakkelijk en goed voor je gewicht, je gebit en je portemonnee.

In mijn eigen omgeving merk ik deze verandering ook op. Jonge ouders wordt aangeraden om tussendoor hun kindje een flesje met water of een beker lauwe thee te laten drinken. Nog niet zo lang geleden dronk je een glas appelsap, sinaasappelsap of dubbeldrank, maar nu vragen gasten vaak om een glas water. Veel mensen nemen hun eigen flesje (al dan niet gevuld met water) mee naar hun werk.

In scholen en andere gebouwen wordt soms een watertappunt aangebracht. Dat heeft als extra doel om ons te ontfermen over mensen in droge landen, die soms heel moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. Meer dan driekwart van de mensheid beschikt niet over schoon drinkwater. Met het aanleggen van waterleiding, pompen en tappunten kunnen we mensen in arme, droge gebieden helpen te overleven. Laten wij erop letten dat we niet onnodig water verspillen.

Water.....een unieke stof in Gods unieke schepping.



VISSERSLATIJN

**Onder Gods vleugels kunt u de toe-
vlucht nemen, Zijn trouw is een
schild (Psalm 91)**

Dit geldt voor elke mens en wordt ook door ieder mens ervaren die schuilt bij de HEERE. Een bemoedigende tekst voor allen te maken hebben met ziekten, beperkingen, stoornissen, depressiviteit, angsten, gebrokenheid, pijn, rouw. Er wordt zichtbaar, maar ook veel onzichtbaar geleden. Schuilen onder Zijn vleugels biedt heling en genezing. We noemen hier de zieken en degene voor wie gebeden is de diensten.

zr. Mientje Boshoven is gevallen en heeft een scheurtje in haar rechter bovenarm

De operatie aan de schouder bij br. Aren Grinwis is tegengevallen en heeft aanzienlijk langer geduurd dan verwacht.

zr. Jenny Tanis moet geopereerd worden vanwege een tumor in de nekwer-
vel.

De moeder van zr. Janneke Phylipson is heel onverwachts overleden. We

wensen Hans, Janneke en de kinderen Gods nabijheid toe en troost in het verdriet.

Br. Hoekman heeft in het ziekenhuis gelegen en zijn vrouw is gevallen.

Collega ds. C. Van de Berg uit Oud-
dorp heeft een ernstige operatie
gehad en wacht op de uitslag.

Er is dankbaarheid bij Jan en Anneke Tanis. Zij werden verblijd met de geboorte van een kleinzoon, Daan. Een zegen van onze Schepper, die nieuw leven geeft.

ds. K.Timmerman doet 19 februari intre-
de in de Hervormde Gemeente te
Dirksland. Dan stopt mijn consulent-
schap. Ik blijf wel voor 40 % werken in
Dirksland voor pastoraat en toerusting.

De Hervormde Gemeente Heinoord
heeft een beroep op mij uitgebracht.
Eind februari moet de beslissing geno-
men zijn of Gods weg daar heen zal
gaan voor ons. Een spannende tijd. We
vragen uw gebed en horen graag een

woord van wijsheid.

Blij en dankbaar zijn we dat er 2 nieuwe ambtsbroeders bevestigd zijn: broeder W. Hameeteman als diaken en broeder M. Kooijman als ouderling. Broeder R. Verhoeven is herbevestigd. We namen afscheid van de broeders B. Keijzer (diaken) en J. Tanis (ouderling). We bedanken de broeders, die hun ambtstaak beëindigden, voor hun inzet en zorg voor de gemeente en we bidden voor een gezegende ambtsperiode voor de broeders die in het ambt (her)bevestigd zijn.

Kimberly Grinwis volgt de belijdenisca-
techisatie en wil graag gedoopt wor-
den en belijdenis doen. Neem haar
mee in uw gebeden dat ze er naar het
moment toe mag groeien om haar ja
woord te geven en zo de Naam van
Jezus te belijden en Hem te volgen.

PAASPROJECT



26 februari is de eerste lijdenszondag en starten we met het paasproject in de diensten. Er is een mooie projectverwerking voor in de kerk.

Samen met de kinderen leven we toe naar Pasen en volgen we de levensweg van Jezus. De naam van het project komt van het spel Levensweg. Je gaat daarbij met je pion langs allerlei uitdagingen en gebeurtenissen. Het is de vraag hoe je leven verloopt; heb je succes of wordt het een mislukking? Ga je winnen of verliezen?

We doen dit in de vorm van het bekende ganzenbord, waarin oorspronkelijk het uitbeelden van de levensweg lag. De levensweg is verdeeld in 33 vakjes, die symbool staan voor de levensjaren van Jezus. Met een pion, volgen we de weg die Jezus gaat naar Pasen. We zullen telkens bij een plaat stil blijven staan om een verhaal te horen. Met de kinderen kijken en luisteren we naar wat Jezus meemaakt. Ook wij gaan onze levensweg. Allemaal. Ook wij krijgen te maken met moeilijke dingen; er gebeurt een heleboel in ons leven. Hoe gaan wij daar mee om? Wat is belangrijk in ons leven? Gaat het om succes of draait het om iets anders? Wat of wie bepaalt jouw levensweg?

ALPHA CURSUS

De Alphacursus is gestart met 19 deelnemers die het 'grote avontuur' ook willen aangaan. Daar zijn we heel blij mee. Mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof en samen met ons tien avonden mooie thema's willen bespreken over Jezus, het geloof en de kerk. Er wordt lekker voor ons gekookt. Alle koks (alvast) erg bedankt voor jullie inzet. We vragen uw gebed om goede, open gesprekken en liefdevolle ontmoetingen.



DOOP

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in Zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

*Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.*

In Zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © Stichting Sela Music

KLEINKIND GEDOOPT

Maddy de Nooijer

Hoe je dat beleeft?

Wat mij betreft, beleefde ik het nog veel bewuster dan de doop van mijn eigen kinderen. Als ouders heb je de drukte voor het verzorgen en klaarmaken van de baby. Omdat de familie niet in de nabije omgeving woonde, moesten we ook zorgen voor de koffietafel thuis.

Het is heel fijn als je een uitnodiging van je kinderen krijgt om de doopdienst bij te wonen en ook nog je kleinkind de kerk binnen te dragen.

De dominee hield de preek over Mattheus 28:19, waar staat: 'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.'

Voor de doop van onze kinderen gaf men als familie geen geschenken.

DOOP - SELA

In het zichtbaar teken van de doop belijden we dat wij met Christus begraven en opgestaan zijn in een nieuw leven. Het lied helpt de dopeling maar ook de gemeente de doop te beleven. Dus bruikbaar voor doopgedachtenis of doopvernieuwing. In het lied is sprake van een driedeling.

Het eerste couplet gaat over God die zich aan ons verbindt.

In couplet twee staan we stil bij de doop zelf als handeling. We gaan onder of worden besprenkeld met water, worden gereinigd en staan op in een nieuw leven. We worden ingelijfd in Christus en de belofte van vergeving houden we voor waar.

In het derde couplet worden we ook als gelovigen aan elkaar verbonden. Als gemeenschap: word je door de doop ingelijfd in Gods gezin.

Het laatste couplet is een lofprijzing omdat God ons door de doop en het geloof verzegelt en verzekert dat we veilig zijn.

"Het is ons verlangen door deze liederen christenen te verbinden met elkaar. De doop is iets wat heel dicht bij het hart van God en het werk van Jezus ligt. We hopen dat door dit lied christenen zich verbonden zullen weten in het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus. Leuk detail: op het eind speelt er ook een kerkorgel mee!" Adrian (pianist Sela)

Als grootouders vinden we het fijn om een kinderbijbel aan de dopeling te geven.

Het is een belangrijk moment in het leven van een mens. Tegenwoordig hoor je, dat mensen naast hun verjaardag, ook hun doopdag herdenken.



Gedeelte van de uitnodiging voor de doopdienst.

'Getekend voor ons leven
Als kinderen van het licht,
Gezaaid op hoop van zegen,
De dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
En treed in ons bestaan.
Bezel onze vreugde
Hier met Uw eigen naam!'

We willen jullie van harte uitnodigen voor de doopdienst van Tirza op zondagmorgen 26 juni. De doopdienst begint om 10.00 uur in de Adventkerk

Doopwater en Marijke



Lieve mensen,
Pinksteren 2016 was heel bijzonder voor mij: Eindelijk kon ik belijdenis doen en werd ik gedoopt.
Een lang gekoesterde wens ging in vervulling: vol te leven in het geloof met het water van de doop nog voelbaar in mijn herinnering!
Voor mij was dat water een bevestiging dat ik vergeven werd en geac-

MANNA

Een rivier van liefde

Ze werd geboren in 1918 en groeide op in een kleine textielstad in het oosten van ons land. Van haar kinder- en jeugd jaren weet ik vrijwel niets.

Het weinige dat ik weet is dat ze in de oorlogsjaren voor een verzetsgroep als koerierster heeft gewerkt. In die moeilijke omstandigheden heeft ze haar grote liefde gevonden. Er waren situaties die zeker niet zonder gevaar zijn geweest. Toch werd daar later vrijwel nooit meer over gesproken. Waar ik wel over hoorde was de zekerheid dat in die donkere, gevaarlijke nachten, wanneer de vijand dichtbij was, de Heere als een muur van bescherming rondom hen was. Na de oorlog zijn ze getrouwd en al spoedig vanwege werk verhuisd naar het westen van ons land. Gelovige mensen, die eenvoudig trouw waren aan kerk, werk en samenleving. Dat bleek zoveel te meer in het jaar 1953. De nood van de vele ontheemden die alles waren kwijtgeraakt bij de watersnood kwam zo bij hen binnen, dat ze gehoor gaven aan de oproep om evacués in huis te nemen. Er kwamen 2 berooide mensen die al enkele dagen rondzwierven. In hun huis vonden ze een warme plek. En dat niet alleen. Zelf gingen ze op de zolder slapen. Hun eigen slaapkamer werd ingericht voor de evacués en het komende kindje. Hun eigen wieg werd hiervoor in gereedheid gebracht. Een rivier van liefde spoelde over deze 2 ontheemde mensen heen. Drie maanden zijn ze gebleven. De baby werd in hun huis geboren. Het huis was niet erg groot. Er werd gezamenlijk gekookt en gegeten. Het zal, denk ik nu, ook best wel eens lastig geweest zijn. Maar van problemen heb ik nooit iets gehoord. Wel van gezamenlijk bidden, bijbellezen en naar de kerk gaan. Maar het meeste hoorde ik over de ontvangen liefde, heel veel liefde. Toen ze weer terug gingen naar het rampgebied kostte dat veel tranen. Brieven werden over en weer geschreven, er werd met elkaar meegeleefd in vreugde en verdriet. Er vonden verhuizingen plaats en minstens 1 keer per jaar zochten ze elkaar op. In mijn herinneringen was het dan altijd feest. Zo bracht voor mij het water van de ramp een niet te omschrijven vriendschapsband die een leven lang mee gaat.

cepteerd ben door God en Hij mij kent zoals ik ben!

Die diepe betekenis is mijn grootste blijdschap, geluk, hoop en rust in mijn hart.

Ik hoop 60 te worden over een tijdje en nog net zolang te leven voor, door en met God, zodat ik nog veel kan betekenen voor de mensen om mij heen, want dat is mijn aard.

Lieve groet



HERDENKING WATERSNOODRAMP 2017

Woensdagavond 1 februari a.s. hopen we ook in Stellendam weer een herdenking te houden bij het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de watersnoodramp in 1953.

Deze ramp zorgt nog steeds voor veel verdriet bij nabestaanden. Soms zelfs ook bij de generatie daarna heeft de watersnoodramp grote betekenis gekregen. En zolang er nog mensen onder ons zijn die de ramp zelf hebben meegemaakt en nog dagelijks met de gevolgen hiervan geconfronteerd worden, moeten we met elkaar stilstaan bij deze gebeurtenis. Dit mag nooit vergeten worden.

Petra Moijses

Nee, vaak begrijpen we niet waarom rampen gebeuren. Veel vragen blijven over. We zwijgen in stilte.

Toen ik hoorde dat het thema van dit 'Visnet' dit keer 'water' was, moest ik zelf ook direct denken aan deze ramp. Voor veel mensen kan 'water' prettige herinneringen en beelden oproepen, maar er zijn ook mensen die ineenkrimpen en koude rillingen krijgen bij de gedachte aan 'water'. Zo diep kan de pijn en het verdriet dus nog steeds aanwezig zijn.

Ik weet dat er nabestaanden zijn van de ramp die in hun bijbel de tekst uit Openbaring 21 hebben onderstreept: "en de zee was er niet meer".

Natuurlijk zijn er allerlei verklaringen en uitleggingen over wat er met die zee wordt bedoeld. En hoe we dat moeten zien. Maar het gaat mij er nu om dat er mensen zijn die met verlangen uit kunnen zien naar die grote dag en die heerlijke toekomst dat zelfs de zee er niet meer zal zijn. Omdat het water, de zee, altijd herinnert aan verdriet en pijn.



Het programma van de herdenking dit jaar:

18.30 uur	Verzamelen in De Rank
18.50 uur	Stille tocht naar het watersnoodmonument
19.00 uur	Welkomswoord
19.02 uur	Toespraak en kranslegging wethouder Daan Markwat
19.15 uur	Gedichten voorgedragen door leerlingen van de basisscholen
19.20 uur	Krans- en bloemleggingen
19.30 uur	Oplezen van de namen van de slachtoffers
19.45 uur	Eén minuut stilte
20.00 uur	Koffiemoment in De Rank

Hoe moeilijk kan het zijn om gezang 397 uit het Liedboek te zingen. "O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis". Als bijna je hele familie, je voorgeslacht juist in die donkere februarinacht tijdens de storm is omgekomen? Verdronken in dat donkere water?

Nee, vaak begrijpen we niet waarom rampen gebeuren. Veel vragen blijven over. We zwijgen in stilte.

Hoe goed is het om dan ook een moment stil te zijn als wij de ramp herdenken die ons voorgeslacht meemaakte hier op ons eiland? Er zijn niet veel woorden op zo'n moment nodig. De juiste woorden ontbreken eigenlijk ook. Maar toch weten we en geloven we dat God juist ook in die stormnacht aanwezig was. Want nog voor God de zee en de aarde maakte, was Hij een God van eeuwigheid. En Hij verandert niet. Hij blijft dezelfde. Hij draagt ons. In tegenspoed en bij kruis. En Hij wil onze gids zijn. Als het donker wordt in ons leven. Zelfs als het nacht dreigt te worden. Als het water tot onze lippen stijgt.



En we dreigen te verdrinken. Hij zal nooit loslaten. Zijn hand is onder ons. En eens brengt Hij ons thuis. Op die plek, waar God zelf alle tranen van onze ogen zal wissen. Waar geen dood zal zijn, ook geen rouw. Geen moeiten meer. Geen stormen en donkeren nachten. Hij zal daar zijn. En alle dingen nieuw maken.

En er zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. EN DE ZEE WAS ER NIET MEER. Halleluja!!

WATER...zit in het bloed

Ooit ben ik begonnen met varen als visserman. Toen de visserij zijn hoogtijdagen had gehad ben ik aan de wal gaan werken. Maar op een of andere manier bleef het water mij trekken. Het water, vooral de zee geeft je vooral de rust, ruimte en vrijheid die je aan de wal nooit zou kunnen vinden.

Klaas Boshoven



Ongeveer tien jaar geleden werd ik gevraagd of de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) niets voor mij zou zijn, hier heb ik niet lang over na moeten denken. Het mooie van de KNRM is dat je op het water bent en tegelijkertijd mensen kunt helpen. Als opstapper bij de KNRM ben je 24/7 beschikbaar om mensen in nood die op datzelfde, maar zeer verraderlijke, water in de problemen zijn gekomen te helpen. Dit is dankbaar werk.



Als opstapper bij de KNRM ben je 24/7 beschikbaar om mensen in nood die op datzelfde, maar zeer verraderlijke, water in de problemen zijn gekomen te helpen. Dit is dankbaar werk.

Bij een melding wil je zo snel mogelijk ter plaatse zijn, dus ga je op het randje van wat er mogelijk is qua vaarsnelheid met slecht weer.



De wil om mensen te helpen en de aantrekkingskracht naar het water, dat zal wel ergens in het bloed zitten. Mijn dochters, Karine en Willemijn zijn allebei bij de reddingsbrigade in Ouddorp begonnen als strandwacht. Karine zit vanaf dit jaar als beginnend opstapper bij de KNRM. Daar ben ik stiekem wel erg trots op.

De reddingsactie die me het meest is bijgebleven is de tragedie van de Baltic Ace. Om half acht 's avonds ging de pieper, het was slecht weer buiten en ik had gelijk het gevoel dat er iets ernstigs was... dit gevoel klopte helaas. Het schip de Baltic Ace had een aanvaring met het containerschip Corvus J. en was binnen 15 minuten gezonken. Het was ongeveer 65 km uit de kust en ruim een uur varen. We hebben een uur lang in een achtbaan gezeten van rollen, stampen en beuken door de hoge golven. Bij een melding wil je zo snel mogelijk ter plaatse zijn, dus ga je op het randje van wat er mogelijk is qua vaarsnelheid met slecht weer. Vooral omdat je weet dat er mensen in het water liggen. Eindelijk ter plaatse begon het zoeken, geen makkelijke klus omdat we nog steeds hoge golven hadden en hevige sneeuwbuien. Het was een spookachtig beeld, allemaal schepen rond je heen die zoeken naar slachtoffers en overal dreef materiaal van het gezonken schip. Van reddingsvesten tot overlevingspakken. Die nacht hebben we één drenkeling uit het water gehaald, echter was het voor hem al te laat. Om twee uur 's nachts kregen we melding van de Kustwacht dat we moesten stoppen met zoeken, omdat de overlevingskansen toen nihil waren vanwege het koude water. De meningen waren hierover verdeeld. Al met al een droevige sinterklaasavond. Een avond die je altijd bij blijft. Uiteindelijk waren er 11 overleden en 13 gered.



OP PAD MET... WIM EN HENNY GROOTENBOER

NAAR CANADA, SEPTEMBER - OKTOBER 2016

Eén van onze kinderen, Liesbeth, woont sinds enige tijd in Canada met haar man Warren en hun nu vijf maanden oude zontje Seely. Zij wonen op een boerderij in de provincie Saskatchewan nabij het plaatsje Beechy en zodoende zijn we twee maanden in dit prachtige land op bezoek geweest.

Henny Grootenboer

Omdat voor ons alles nieuw was, zijn we in Vancouver aan de westkust geland en eerst vier weken met een camper op pad geweest die we in Calgary, 3000 km verderop, hebben ingeleverd. De stad Calgary ligt in de provincie Alberta dus wij moesten nog wat verder trekken richting de stad Saskatoon in de provincie Saskatchewan. Dit zou een uur vliegen zijn, maar omdat wij wat wilden zien hebben we een achturige busreis gemaakt door de prairie. Na enige stops, meestal bij een benzinstation (bij sommige werd de pomp bediend, bij anderen stond aangeplakt dat je de getankte liters moest onthouden om af te rekenen!), kwamen we aan in de provincie Saskatchewan. Hier moesten we over stappen op een andere bus.



...bij sommige werd de pomp bediend, bij anderen stond aangeplakt dat je de getankte liters moest onthouden om af te rekenen!

Eén van de volgende stopplaatsen was Rosetown, een grote plaats op een kruising van wegen met een flink industrie/winkel gebied. Daar stond Liesbeth met Seely op ons te wachten. Warren kon er niet bij zijn i.v.m. de tarwe oogst. Na een emotioneel weerzien was het nog 1,5 uur rijden naar de boerderij en onderweg zagen we het landschap veranderen van een enorme vlakke in een golvend landschap met hoofdzakelijk tarwe, mooi om te zien. Omdat er vrijwel niet geploegd wordt, blijft het heel de winter strokleurig.

Wij waren natuurlijk reuze benieuwd hoe het er in het echt uit zou zien. We passeerden onderweg diverse boerderijen met tientallen zilverkleurige graansilo's, zo ook hun bedrijf. Een akkerbouwbedrijf waar tarwe en linzen en erwten worden verbouwd. Veel anders kan daar niet verbouwd worden, onder andere vanwege de vele keien in de grond.

Warren is voor Canadese begrippen een kleine boer met 600 hectare land om te verbouwen.

Wat opvalt is dat veel van de machines buiten blijven. Er is eigenlijk maar één loods voor onderhoud en zeg maar klein spul. Vanwege het landklimaat roest het niet.



Saskatchewan is een prairie provincie en tijdens de eerste immigrantengolven (19e eeuw) is het ongerepte gebied eenvoudigweg verdeeld in vierkante mijlen (=2,56 km²). Eén vierkante mijl bevat 640 acres wat in vieren werd verdeeld: 160 acres (73 ha). Gewoonlijk wordt landbouwgrond verkocht of gekocht per 160 acres. ertussen lopen wegen, dus vanuit de lucht gezien lijkt het een kolossaal schaakbord.



Boerderij van Warren en Liesbeth, met links achter het woonhuis

11 maart 2019

De wegen naar en langs plaatsen zijn geasfalteerd en de rest van de wegen zijn grind- of grondwegen. De grondwegen zijn in de winter niet altijd begaanbaar omdat ze niet sneeuwvrij worden gemaakt.

Toen wij er waren zijn we een keer op visite naar een afgelegen boerderij aan een gedeeltelijke grondweg geweest toen het had geregend. Op de terugweg was het donker. Er staan geen paaltjes of strepen op de weg. Alleen op kruisingen staat een bordje met het wegnummer erop, dus het is zaak om in het spoor te blijven en soms gas te geven om niet in de modder te blijven steken. De inwoners zelf hebben zelden problemen. Het werd ons wel duidelijk waarom ze bijna allemaal in een 4x4 (Ford) pick-up truck rijden.

Warren is voor Canadese begrippen een kleine boer met 600 hectare land om te verbouwen.

Hun woning bestaat zoals de meeste woningen op het platteland, uit een basement (kelder), 2/3 onder de grond en 1/3 boven de grond waar de ramen in zitten. In deze kelder zijn twee slaapkamers, een badkamer, kantoor en een ruimte voor opslag. De begane grond, die een meter boven maaiveld ligt (vandaar de veranda's), heeft een bijkeuken, keuken, woonkamer, badkamer en twee slaapkamers. Ze hebben een lieve hond, Mitzy, die altijd buiten is. Ze heeft een kennel waarin ze de winterkou kan verdragen, uitzonderingen daargelaten. Toen wij er waren had ze het 's nachts druk. Ze ligt dan onder het slaapkamerraam van Warren en Liesbeth en houdt blaffend coyotes (wilde honden) en andere dieren weg. Het is trouwens een bijzondere ervaring midden op de dag een eind te wandelen met hun hond Mitzy en helemaal niets te horen, zelfs geen vogeltje.

De plaats waar ze kerkelijk bij horen heeft ongeveer 260 inwoners en daar komen nog de omliggende boerderijen bij. Hun kerk heet de 'Hillside Christian Fellowship Church'. Het is een bloeiende, levende gemeente. Er is één kerkdienst i.v.m. de reisafstanden en eventueel winterse tijden. Er is geen orgel en muzikale groepjes verzorgen op toerbeurt een maand de begeleiding. Aan het begin van de dienst worden er gedurende 15 minuten hymnes gezongen, wat verrassend goed klinkt.

De schriftelezing wordt verzorgd door een gemeentelid die hiervoor wordt benaderd.

We hebben de Canadezen als aardige, behulpzame, gastvrije mensen ervaren die zich bijvoorbeeld in het verkeer gewoon aan de regels houden en dat werkt prima. Het is gewoon een andere, relaxte manier van leven. Alleen jammer dat de winters lang en koud zijn.



Download from: Dreamstime.com
This watermark only stays in for preview purposes only.

8002880
Flavijns | Dreamstime.com



Hebt u ook een mooie reis gemaakt? Wilt u er over vertellen in het Visnet? Wij gaan graag met u op pad. Laat het de redactie weten.

VRIJWILLIGERSWERK

De verkoop van allerlei lekkers, zoals cake, koek en advocaat, heeft het mooie bedrag opgebracht van € 250,00. Anneke, allen die haar helpen en de kopers hartelijk dank.

Geregeld zie je zo'n berichtje in het kerkblad 'De Zaaier' staan.

De meeste mensen zullen inmiddels wel weten dat Anneke Tanis, die in de Wilhelminastraat in Stellendam woont, elke week een aantal uren actief is om producten te verkopen ten bate van de kerk.

Anneke maakt tijd vrij voor een gesprekje over deze bezigheid, die ze naast haar werk en sociale verplichtingen niet graag zou loslaten. Het is een onderdeel van haar leven geworden om bezig te zijn ten dienste van de naaste. Het geld dat ze met de verkoop verdient, maakt ze namelijk over op rekening van het college van kerkrentmeesters, dat het inzet voor allerlei goede doelen.

Het is allemaal zo'n 10 jaar geleden begonnen. 'Eigenlijk ging het vanzelf', vertelt ze. 'Op verjaardagen trakteer je op zelfgemaakte taart. Na de koffie komt er een glaasje advocaat op tafel. De mensen vinden het lekker en praten erover. Ze willen wel iets bestellen bij Anneke en dat kan! De mond-op-mond-reclame werpt zijn vruchten af. Maakte Anneke in de beginjaren een paar taarten en 5 potten advocaat per twee weken, inmiddels is het aantal groter en het assortiment breder.



In de afgelopen decembermaand heeft Anneke alleen al zo'n 65 potten advocaat gemaakt.

Het recept komt oorspronkelijk van haar moeder, maar Anneke heeft er haar eigen draai aan gegeven. Het recept houdt ze geheim, maar wel wil ze kwijt, dat er veel eieren, brandewijn, suiker en vanillesuiker nodig zijn voor de advocaat. Haar man haalt de honderden eieren op en een gemeentelid hielp mee om een stamper te maken om grotere hoeveelheden in een grote pan in een keer te verwerken. Om 10 potten te maken ben je al gauw zo'n anderhalf tot twee uur bezig. Het is een arbeids-intensieve klus, die Anneke overigens met genoeggen uitvoert.

Ze geeft aan, dat mensen welkom zijn om aan huis te kopen. Als er collectebonnenverkoop is, kan men potten advocaat, potjes jam, zoetzuur, cake, kruidcake, roomboterkoekjes, bitterkoekjes, boterkoek of kokoskoek kopen. Als het niet op voorraad is, kan men het bestellen. Maar ook buitenshuis wordt er een verkoop-tafel klaargemaakt bij de kerk of in de Rank, bijv. tijdens de Goede Spullen Markt in juni, de Monumentenmarkt in september, de Kerstkaartenactie in december en bij andere aangelegenheden.



Het is een lust om al die lekkere producten te zien en ik vraag haar, hoe ze het allemaal voor elkaar krijgt. Meteen noemt Anneke een aantal mensen op die haar terzijde staan: Zo bakt haar moeder elke week cakes en kruukplaatjes en haar tante zandkoekjes. Een gemeentelid met een grote tuin levert potjes jam en ingemaakte courgettes. Nog niet zo lang geleden bakte ook haar schoonmoeder jan hagel (koekjes met kandisuiker) en spijkjes (langwerpig roomboterkoekje) en een mevrouw, die nu in Dirksland woont, maakte prachtige kaarten.



'Dus ik maak alles echt niet alleen', zegt Anneke bescheiden. 'Ik doe het tussen de bedrijven door en vindt het contact met de kopers ook leuk. Ik wil op deze manier graag mijn steentje bijdragen.'

In de zakenwereld zou men maar wat blij zijn met zo'n groeiend bedrijf en steeds hogere kwartaalcijfers.

FOLLOW ME

Het is inmiddels begin januari, het tweede deel van het winterseizoen is begonnen. Met de jongeren tot 18 jaar zijn we dit jaar begonnen met een nieuwjaarsbijeenkomst. Na een gezamenlijke frietmaaltijd hebben we een levend Mens-erger-je-niet gespeeld (zie bijgaande foto). Het is goed om op een ontspannen manier met elkaar bezig te zijn, maar u begrijpt dat we normaliter serieuzer bijeenkomsten hebben.

We komen wekelijks bij elkaar. De groep vanaf 11 tot 15 jaar noemen we Follow Me. Zij komt iedere maandagavond bijeen in De Rank. De andere groep van 15 jaar en ouder noemen we Follow Me Next. Zij komt wekelijks bij elkaar in Het Forum. In totaal komen er gemiddeld circa 20 jongeren naar de bijeenkomsten. Een gemêleerd gezelschap dat deels lid is van de Gereformeerde kerk, deels van de Hersteld Hervormde Gemeente en deels van onze Hervormde Gemeente.

De bijeenkomsten kennen, naast gebed en zingen, twee vaste onderdelen. Het eerste betreft een filmpje en een PowerPoint presentatie aan de hand waarvan het onderwerp van die avond wordt uitgewerkt. Het tweede vaste onderdeel betreft de verwerking met behulp van een aantal vragen en een bijbelstudie. Zo stellen we steeds een onderwerp aan de orde om een relatie op te bouwen met de jongeren en ze aan het denken te zetten over God, de Bijbel en het christelijk geloof. Natuurlijk zijn ze wel eens druk en is er soms geen land met ze te bezeilen, maar er zijn regelmatig ook mooie momenten als we merken dat de boodschap bij de jongeren binnenkomt en we een gesprek van hart tot hart hebben.

Als leidinggevenden doen we dit jongerenwerk met veel plezier in de overtuiging dat God dit werk ook zegent. Bidt u met ons mee dat we de jongeren van de gemeenten zo op weg mogen helpen?



VERDIEPINGSVONDEN OVER ROUW



Afbeelding voorkant: CALLINUS, ROEPEN 3 / Foke Strik
In 1960 ontstaan / Aquarem op papier / beeldmaat: 50x66 cm

Voor mensen die zelf persoonlijk te maken hebben met rouw of er bij betrokken zijn in het bezoekerwerk/-pastoraat van de gemeente

Plaats: Onder de Wiek - Dirksland

Tijd: 19:30 - 21:30 uur

- 7 maart** Wat betekent rouwen en wat leeft er in de gemeente over rouw? o.l.v. ds. Arie de Winter (verliesbegeleider bij praktijk Pauwenveer)
- 14 maart** Ervaringen met rouw en rouwverwerking. o.l.v. Coby van Rossum maatschappelijk werker)
- 28 maart** Pastorale aandacht en ondersteuning bij rouw. o.l.v. ds. Davy Hoolwerf (pastor)



WELKOM BIJ DE DEUR

Vanaf februari wordt iedereen welkom geheten in de dienst bij de kerkdeur. Het doel is dat iedereen zich welkom voelt, maar in het bijzonder de gasten. Er zijn veel gemeenteleden die zich hier voor hebben opgegeven. Wie nog mee wil doen kan dit doorgeven aan Riet Both 06-50590899 rietboth@kpnplanet.nl

We willen graag een gastvrije gemeente zijn en we hopen dat mede door de welkomstcommissie die gastvrijheid ook ervaren wordt.

Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

Filipenzen 4 vers 5

Veranderingen

Zoals u waarschijnlijk weet zijn we begin oktober naar Bangkok verhuisd. We zijn heel dankbaar voor een mooi huis in een rustige buurt en dat de jongens zich goed hebben aangepast. Onze juf Petra is mee verhuisd dus hun school situatie is niet veel veranderd. Van het platteland naar een megastad is een grote verandering. We genieten van alle voordelen dat het met zich meebrengt, al zijn er uiteraard ook uitdagingen...

De verandering was niet gepland. Toch kwam de vraag en moesten we een beslissing nemen. Hoe ontdek je wat God wil? Wanneer weet je zeker wat je moet doen? Is er hier niet genoeg te doen? Kan de gemeente en het team zonder ons? Het zijn lastige vragen. Paulus maakte het ook ooit mee. Hij was in Troas en er was een deur wijd open om het evangelie te delen. Toch had hij geen rust voor zijn geest en hij...

Het 'geen rust hebben' was voor ons een belangrijke graadmeter. We hadden er geen rust over om nee te zeggen en daarom zijn we gegaan. Het is bijzonder om nu in Bangkok de rust te ervaren. Een bevestiging! Natuurlijk zijn er momenten dat we ons leven in Isaan missen, maar we zijn ons hier ook gaan thuisvoelen. We dienen met vreugde in onze nieuwe rol en zijn dankbaar voor uw/jouw steun, meeleven en gebed.



HET TEAM WAAR WE LEIDING AAN GEVEN

PREEKBEURTEN FEBRUARI

Zondag 05-02-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.J.C.Breugem - Sommeldijk
Middagdienst 17.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam

Zondag 12-02-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.A.A.Floor - Barendrecht
Middagdienst 17.00 uur
ds.L.J.Vogelaar - Den-Haag

Zondag 19-02-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.S.A.Doolaard - Krabbendijke
Middagdienst 17.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam

Zondag 26-02-2017 Voorbereiding Heilig Avondmaal

Morgendienst.10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst.17.00 uur
ds.J.van Belzen - Serooskerke

KINDERDIENST GOD HOORT!

Biddag 2017 8 maart 14.00 uur

De geschiedenis van Hagar en Ismaël laat ons zien dat God, dwars door alle omstandigheden van het leven heen, de God is Die hoort! Dit blijkt uit het feit dat God Zelf aan Ismaël zijn naam geeft. Een naam met de betekenis 'God hoort'. Biddag: je mag zeker weten dat - God hoort!



PREEKBEURTEN MAART

Zondag 05-03-2017- Heilig Aondmaal

Morgendienst 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam

Woensdag 08-03-2017 - Biddag

Middagdienst 14.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Avonddienst 19.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam

Zondag 12-03-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
Ds.G.C.de Jong - Sliedrecht

Zondag 19-03-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
ds.A.ten Brinke - Goedereede

Zondag 26-03-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst. 17.00 uur
ds.E.van den Ham - Zoetermeer

DE JOODSE FEESTKALENDER JEZUS EN WIJ



Thema avond op donderdag 2 februari 19.30 uur in de Rank
Spreker ds. L.J. Lingen

Gezamenlijke gemeenteavond van de Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente.

Iedereen WELKOM!

WORKSHOP HANDLETTERING

Paulus heeft veel brieven geschreven naar de gemeenten. Daarom lijkt het ons leuk om samen met de vrouwen van de gemeente ook te gaan schrijven en dan wel op een heel creatieve manier, namelijk handlettering. Handlettering is een vorm van creatief schrijven. Je tekent een mooie tekst of quote en kunt hier al je creativiteit in kwijt.

Wat krijg je:

workshop incl. materialen
koffie of thee met iets lekkers
starterpakket om thuis zelf verder
aan de slag te gaan

De kosten voor deze avond zijn €20,-
p.p.

Je bent van harte welkom, neem
gerust je zus, vriendin of buurvrouw
mee!

Opgeven kan via de email: geline-
tanis@hotmail.com of telefoon 494914

Woensdag 8 februari 2017

Aanvang 19.30 uur

De Rank, Bosschierstraat 6,
Stellendam

IN LEVEND WATER KUN JE NIET VERDRINKEN

visje
www.VISJEPPOSTERS.NL

Guppies

Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.

Johannes 4

Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen uit de put. Jezus zei tegen haar: 'Geef me alsjeblieft iets te drinken.' De leerlingen van Jezus waren op dat moment in Sichar om eten te kopen. De vrouw zei tegen Hem: 'Dat kunt u toch niet vragen! U bent een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw.' Joden mogen namelijk niet omgaan met Samaritanen. Jezus zei tegen haar: 'Ik heb jou om water gevraagd. Maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven. Als je dat wel geweten had, dan had je Mij om water gevraagd! Dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft.' De vrouw zei: 'Maar meneer, U hebt geen emmer en de put is diep! Waar wilt u het water vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jakob? Jakob heeft ons deze put gegeven. Hij heeft er zelf water uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken.' Jezus zei: 'Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je eeuwig leven.'



i

Wil je iemand laten zien dat je zijn vriend bent? Tegenwoordig zeg je dan: "Wil je een snoepje?" In de tijd van de bijbel vroeg je om een slok water of bood je het zelf aan. (Denk ook aan Eliëzer met Rebekka)

Een bloem in het water

Door het water dat Jezus geeft, krijg je het eeuwige leven. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Soms kan het best moeilijk zijn om dat te geloven. Maar ook al lijkt God soms verborgen, Hij is er altijd.

Maak een bloem met in het hart een wens voor iemand die je goed kent (bijvoorbeeld voor je vader, moeder, je broer of zus).

Die wens is eerst ook verborgen, maar wordt langzaam zichtbaar. Kijk maar!

Opdracht:

1. Teken een bloem op een wit vel papier en kleur de bloem in met potlood. Schrijf in het hart van de bloem een wens voor iemand op.
2. Knip de bloem voorzichtig uit.
3. Vouw de bloemblaadjes één voor één naar binnen.
4. Je bloem moet er nu zo uitzien als op het plaatje.
5. Giet met de eetlepel een klein beetje water op het bord.
6. Leg de bloem in het water.
7. De blaadjes gaan open. Nu kun je lezen wat erop staat!

Letterslang

Wie krijgt geen dorst meer?
Omcirkel elke tweede letter.

A W B I C E D G E E F D G R H O H N
E Z T Y A X W W T V E U H T N S A I K J
A R Z K A L L M G N E O V P E V J E K
D M E V G U L T A S Z R N T P L N L
C I E W S C T E I N J I F H
D H X B D H K O M E
T H N R X G L N E N E
E G Y A E G L E M E N U O
I F K D Z O R F Y E M E N U O
D U I T E S H R G O I P W

